



Zondag 19 maart

Palmzondag

09.30 uur Pastor G.H. Visser

Organist: dhr. Klaas Zijlstra

1e collecte: KIA 40 dagentijd, Moldavië

2e collecte: eredienst

Er is zondagschool en -club

Zondag 26 maart

09.30 uur dhr. G. Riemersma, Wetzens

Organist: dhr. Jelke Koolstra

1e collecte: KIA 40 dagentijd, Nederland

2e collecte: eredienst

Er is kindernevendienst en kinderoppas in het Open Huis

Pastoraat

Mevr. Kristien de Jong – Frankena (Hantumhuizen) is, na een periode van herstel en revalidatie in de Waadwente, weer thuis gekomen. De afgelopen week was voor Dhr. Sjoerd Heeringa een lastige en zieke week. Mevr. Fo Toren – de Vries (Smidstrjitte) is vrijdagmorgen vroeg geopereerd. Ik had zonet haar man aan de telefoon voor de eerste berichten. De operatie lijkt geslaagd en iedereen hoopt op een spoedig en zo volledig mogelijk herstel. Dat zal natuurlijk veel tijd en oefening nodig hebben. Verder zijn er kleine en grote zorgen, groot en klein verdriet. Bij familie van der Galiën (Fetzewei) is verdriet omdat (schoon)moeder en beppe is overleden. En zo wensen we elkaar veel kracht en inspiratie toe. Veel troost en heel veel zegen, veel moed en heel veel hoop. Om te herstellen na ingrijpende operaties, om te herstellen na een inzinking van (levens)kracht en verlies van krachten, om te aanvaarden dat de dood bij dit leven hoort, en om hoop te houden voor de tijd die komt. Daarom een gebed voor iedereen die dat nodig heeft: "Almachtig Vader, wilt u een ieder geven wat elk voor zich nodig heeft. Elk in een eigen verdriet, vreugde of blijdschap. In de naam van Jezus Christus onze Redder en genezer. Amen"

Het is zo nu en dan goed extra te benoemen dat ik het op prijs stel dat men mij op de hoogte houdt van ziekten, ongemak, pijn, verdriet, eenzaamheid, blijdschap, bijzondere vreugde volle momenten. Weet u van iemand die extra aandacht nodig heeft? Of wilt u dat zelf wel vertellen? Noem het mij persoonlijk, Fo Vos of uw "eigen" wijkouderling.

Pastor Gerrit H. Visser

Jarigen 70+

19 maart A. Postma-Kuipers, Smidstrjitte 22, 9147 BK Hantum

21 maart D. Bosch, Hantumerwei 2, 9148 BR Hiaure

23 maart A. Hoekstra, Titus Conradstrjitte 2, 9147 BD Hantum

Van harte gefeliciteerd namens de gemeente. Voor het komende levensjaar alle goeds toegewenst.

Bloemengroet

Een bloemengroet vanuit de kerk ging naar mevrouw S. Vriesema-Soepboer, mevrouw J. de Wilde-Visser en mevrouw A. de Vries-Venema, allemaal met een felicitatie voor hun verjaardagen. Ook ging er een boeket naar mevr. K. de Jong-Frankena omdat zij thuis mocht komen uit De Waadwente.

Mutaties kerkelijk erf

Ingekomen:

Uit Enschede: Dhr. E.J. Veeninga, Pastorijlân 7, 9147 BE Hantum.

Vertrokken:

Naar Brantgum: Dhr. F. Sierksma en mevr. J. Mizelmoe, Hearewei 12, 9147 BN Hantum.

Uitgeschreven:

Dhr. S. Koster, Stasjonswei 1, 9147 CM Hantum.

Dhr. L. de Hoop, dhr. M.L. de Hoop en dhr. S.W de Hoop, Krúdikker 3, 9148 BD Hiaure.
Gezin De Hoop voelt zich meer verbonden met de RK parochie in Dokkum.

Wereldgebedsdienst zondag 5 maart j.l.

Wereldwijd vieren met dezelfde liturgie.

Samen vieren, samen delen, samen bidden, samen zingen.

Dit jaar was het een viering uit de Filippijnen met het thema: EERLIJK ?

Vooraf gaande aan de dienst en bij binnenkomst kon iedereen alvast een beetje van de sfeer proeven van de Filippijnen door te luisteren naar muziek .

Op de tafel in de liturgische ruimte stond de wereldbol en de Filippijnse tafelvlag omringd door de vlaggen van de voorgaande jaren met de wereldgebedsdagvieringen in Hantum. Een kleurrijk doek met verschillende producten uit het land.

Met medewerking van dhr. T.R.A. Simonides uit Burdaard en verschillende vrouwen werd de liturgie gevolgd die dit jaar was samengesteld door vrouwen uit de Filippijnen. In het welkomstwoord werd iedereen begroet met de woorden: Mabuhay! Welkom.

Een liturgie met een mooie kleurrijke voorplaat, deze plaat gaf de draagkracht van vrouwen weer maar ook de taken waar ze iedere dag weer opnieuw voor komen te staan. Naar aanleiding hiervan waren er in de overweging duidelijke , mooie en pakkende woorden.

Er was een uitleg over de projecten waarvoor werd gecollecteerd met een presentatie op de beamer.

In het begin van de dienst werd er uitleg gegeven door de liturgische commissie over de liturgische schikking van de eerste zondag van de veertigdagentijd met het thema: 'Sta in je kracht'

Aan het einde van de dienst werd er aandacht geschonken aan het veertigdagenproject van de kindernevendienst, zondagschool, zondagsclub met het thema: 'Geloof in het leven.'

Iedereen kreeg als herinnering aan deze dienst een klein zakje met rijstkorrels en een kleurrijk kaartje met de tekst: Als teken van verbondenheid met de Filippijnen .

Na de dienst was er nog koffiedrinken en werd er nog gezellig nagepraat.

Het was weer een bijzondere dienst met m.m.v. enthousiaste medewerkers en vele belangstellende gemeenteleden.

*Een hartelijke groet namens de plaatselijke organisatie wereldgebedsdienst in de 4H-dorpen,
Wietske v.d. Woude en Marieke Postma*

Liturgische schikking eerste zondag van de veertigdagentijd, 5 maart

Tijdens de veertigdagentijd op weg naar Pasen werken we als liturgische commissie met het thema: 'Sta in je kracht'.

Op deze zondag hoorden we over verleiding en verzoeking. Als symbool van verleiding zien we de prachtige bloemen, zij schitteren boven de stenen en het zand van de woestijn. In de schikking is als basis symbolisch, een berg gevormd van drie schijven van een boom.

De berg is het dragend symbool voor iedere zondag waarbij n.a.v. de lezingen een passende schikking bij wordt gemaakt.

*Sta in je kracht Jezus laat zich niet verleiden
door de glans en schittering die hem getoond worden
sterker dan alle machten is de kracht van Gods liefde
Sta in die kracht*

Matthäus Passion in woord en beeld

Voor de laatste leerhuisavond op donderdag 9 maart j.l. was dhr. J. Wagenaar uitgenodigd met het onderwerp: De Matthäus Passion in woord en beeld.

Deze avond was in de Nicolaaskerk i.v.m het gebruik van de beamer, om te kunnen kijken en luisteren naar beelden en muziek van de Matthäus Passion.

Een mooie en leerzame avond met veel achtergrondinformatie over de muziek en o.a. het lijdensverhaal zoals dat door Mattheús is opgeschreven en door de klanken van Bach wordt uitgevoerd door verschillende koren en koralen.

Er werd geluisterd naar verschillende muziekstukken met Nederlandse tekst, indrukwekkend.

Er was een mooie groep belangstellenden aanwezig deze laatste leerhuisavond van dit seizoen.

Voor het nieuwe seizoen hoopt de commissie weer avonden te organiseren met verschillende en leerzame onderwerpen.

*Namens de leerhuiscommissie,
Anna Joukje v.d. Meulen, Fo Vos, Anneke Posthumus, Marieke Postma*

Beamer

Mocht u iets willen vermelden op de beamer dan kunt u dit mailen naar bteamhantum@live.nl
Aanleveren vóór zaterdag 12:00 uur, tenzij vooraf anders afgesproken.

Agenda

22 maart GemeenteGroeiGroep

2 april Kerkdienst 9.30 uur

9 april Kerkdienst 9.30 uur Hantumhuizen

Alle kerkdiensten van het lopende kwartaal kunt u lezen op de website van de kerk <http://hantum.protestantsekerk.net>. Ook de data van kinderoppas, kindernevendienst en zondagschool/-club vindt u op deze site

Kopij

De volgende Geandewei verschijnt vrijdag 31 maart a.s. De kopij kunt u t/m vrijdag 24 maart sturen naar het e-mailadres van het kerkblad pghantum@geandewei.nl of bezorgen bij Mattie Posthumus, Fennewei 28 te Hantumeruitburen.