

Zondag 14 januari

09.30 uur Dhr. W. Feddema

Organist: J. Visser

1e Collecte: Diaconie: KIA Binnenlands Diaconaat

2e Collecte: Eredienst



Zondag 21 januari

09.30 uur Mevr. R. v/d Wal, van Akker, Morra

Organist: H. Hoogeveen

1e Collecte: Diaconie: Eigen Zending

2e Collecte: Eredienst

Er is zondagsschool / zondagsclub

Diaconie: NL40 RABO 0320 239 500 o.v.v. eigen diaconie

Kerk: NL38 RABO 0307 826 058 o.v.v. eigen gemeente

Bij de diensten

Op **zondag 14 januari** hopen we te luisteren naar woorden van Paulus uit Romeinen 7, aansluitend bij misschien wel je eigen ervaring: wat ik wil doen doe ik niet, en wat ik niet wil doen, doe ik wel. Jong en oud van harte welkom in de diensten!

Jobinder

Op zondagmiddag 21 januari hopen we weer bij elkaar te komen.

Open Deur Groep

Op dinsdagavond 30 januari om 20.00 uur komt de open deurgroep weer bij elkaar in d'Ald Skoalle. Van harte welkom om aan te schuiven, ook als je nog niet eerder geweest bent.

Uitnodiging Leerhuis

De volgende Leerhuis bijeenkomst is op zondagmiddag 11 februari 2024 om 15.00 uur in

'd Ald Skoalle in Hantum. Onze gast is Gabriël Vriens uit Leeuwarden.

Thema van de lezing: Proviand voor onderweg, een muzikale reis.

Denk bijvoorbeeld aan de vier jaargetijden, vier vioolconcerten van Vivaldi die de seizoenen van dit uitbeelden. Deze muziek neemt ons mee op reis terwijl we op de stoel kunnen blijven zitten.

Tijdens deze lezing komen verschillende beroemde componisten aan bod en met de uitleg van dhr. Vriens in woord en beeld, zal de muzikale reis nog beeldender worden. Zeker de moeite waard!

U of jullie zijn van harte welkom op deze middag. De koffie en thee staat voor u klaar.

Namens de Leerhuiscommissie,

Anna Joukje v.d. Meulen, Hilda Sinia, Marieke Postma

Advent 2023

Tijdens de adventsweken in december 2023 is er iedere zondag een kaars aangestoken en een gedicht gelezen .

Tijdens de kerstnachtsdienst en op eerste Kerstdag is het laatste gedicht gelezen en een uitleg gegeven over de Kerstbloemschikking waarbij zichtbaar een ster met vier punten.

De vier puntige ster verwijst symbolisch naar alle windstreken, van zuid naar noord en van oost naar west, van overal komen we samen bij het koningskind.

Liturgische commissie

*HET IS ADVENT, ÉÉN KAARS GAAT AAN
EEN MOOI MOMENT, OM EVEN BIJ STIL TE STAAN
MET ONS HART OP GOD GERICHT
GAAN WE SAMEN DE ADVENTSTIJD IN
EN IN DIT KLEINE KWETSBARE LICHT
ZIEN WE DE BELOFTE EN HERINNERING*

*DE TWEEDE KAARS MAG NU GAAN BRANDEN
ALS ONMISKENBAAR TEKEN
GOD HOUDT ONS ALTIJD IN ZIJN HANDEN
HIJ ZAL ONS HART NOOIT BREKEN
WE WACHTEN NU MET GROOT VERLANGEN
OP DE KONING DIE KOMEN ZAL
ONS HART BEZWAARD OF ONBEVANGEN
MAAR VOL VERTROUWEN BOVENAL*

*DE DERDE KAARS ZOALS JE ZIET
HET WORDT HIER NU STEEDS LICHTER
LIEFDE HECHT ZICH AAN VERDRIET
WANT JEZUS NADERT DICHTER
DE TROOSTER IS ONS AL GEGEVEN
DAT IS DE HEILIGE GEEST
HIJ GEEFT ONS RICHTING IN ONS LEVEN
NAAR JEZUS WIJST HIJ HET ALLERMEEST*

*VIER KAARSEN ZIJN NU AANGESTOKEN
WE KOMEN DICHTERBIJ
DE DAG IS BIJNA AANGEBROKEN
DE DAG DAT JEZUS KWAM VOOR JOU EN MIJ
HOE HET OOK MET JE GAAT
JEZUS BLIJFT JE TROUW
WAT ALS EEN PAAL BOVEN WATER STAAT
HIJ HOUDT HEEL VEEL VAN JOU*

*GOD HEEFT ONS BIJELKAAR GEBRACHT
OM HEM SAMEN TE AANBIDDEN
HIJ FLUISTERT IN ONS OOR HEEL ZACHT
IK BEN IN JULLIE MIDDEN
WIJ VIEREN HIER NU MET ELKAAR
DAT JEZUS KWAM EN OVERWON
WAT U BELOOFD WORDT ZEKER WAAR
U ZULT VERTOUIEN WAT U BEGON*



Uit de gemeente

Kerkbalans 2024

In januari gaat Actie Kerkbalans van start. Het thema is ook dit jaar 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. Tijdens deze Actie krijgen alle leden van onze gemeente een brief met het verzoek voor een jaarlijkse financiële bijdrage. We hopen dat we ook in 2024 weer op u mogen rekenen! Dit jaar is een bijzonder jaar voor Actie Kerkbalans, want de Actie bestaat vijftig jaar! Al vijftig jaar geven kerkleden via Actie Kerkbalans voor het voortbestaan van de kerk.

De kerkrentmeesters

Verjaardagen 75+

Op 21 januari is jarig mevrouw D. Jansma. Alvast van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. Een mooie en gezegende dag toegewenst.

Huwelijksjubilea

Helaas zijn in de Geandewei van december twee huwelijksjubilea niet vermeld. Onze welgemene excuses daarvoor.

Op 6 december waren dhr. en mevr. Jan Kalma – Hillie Boonstra 45 jaar getrouwd. En op 29 december waren dhr. en mevr. Doeke Prins – Griet Kamstra 45 jaar getrouwd.

Beide echtparen als nog van harte gefeliciteerd. Wij hopen dat jullie een mooie dag hebben gehad. Gods zegen toegewenst op jullie verdere weg samen.

Bloemengroet

De bloemen zijn de afgelopen weken bezorgd bij Pieter de Jong, dhr. P. Banga, dhr. en mevr. J. Kalma – H. Boonstra, dhr. en mevr. D. Prins – G. Kamstra, familie S. Hekstra en Mattie Posthumus.

Kopij

De volgende Geandewei verschijnt op vrijdag 26 januari. U kunt de kopij aanleveren t/m vrijdag 19 januari bij Alie Kuipers, Titus Conradstrjitte 6 te Hantum of mailen naar het e-mailadres van het kerkblad pghantum@geandewei.nl.