

Zondag 14 januari 2018

11.00 uur ds. H.F. de Vries, Ternaard

Organist: dhr. Jan de Boer

1e collecte: Diaconie

2e collecte: Eredienst

Er is zondagsschool en -club



Zondag 21 januari 2018

9.30 uur ds. W. Feenstra, Oldekerk

Organist: dhr. Johan Boeijenga

1e collecte: Diaconie eigen zending

2e collecte: Eredienst PKN (Oecumene)

Uit de gemeente

Van de pastor

Op 22 december 2017 is in de vroege morgen overleden ons trouw en voorheen heel actief gemeentelid dhr. Sjoerd Heeringa. In de leeftijd van 90 jaar en na een huwelijk van 61 jaar. Dat zijn grote getallen in een mensenleven. Na een verblijf van ongeveer 5 jaar in De Waadwente kwam er een einde aan zijn leven. Op woensdag 27 december hebben we Sjoerd na een dankdienst voor zijn leven op het kerkhof van Hantumhuizen in Gods goede aarde gelegd waar hij rust van zijn aardse werken totdat Jezus hem roept om op te staan tot een nieuw leven. Wij wensen en bidden in het bijzonder zijn vrouw Tjitske, zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind Gods troostende handen en woorden toe. Elders leest u het In Memoriam over Sjoerd Heeringa.

Alle gemeenteleden en die met hen verbonden zijn: ziek, eenzaam, alleen, verdrietig, rouwend, állen die dat nodig hebben: Gods troostende en helende nabijheid toe gebeden! Er IS een God die Hoort!

Elders zal er vast ook over geschreven worden maar van mij persoonlijk ook een reactie: een prachtige 2e kerstdagviering die volledig door je jeugd en jeugdleiding werd verzorgd. Een grote opkomst, heel enthousiaste ouders, pake's en beppe's en andere gemeenteleden en een sterk gemotiveerde en inspirerende jeugd! Chapeau!! Alle Lof!

Pastor Gerrit H. Visser

In memoriam Sjoerd Heeringa

*** 8 augustus 1927 - † 22 december 2017**

Sjoerd Heeringa werd op 8 augustus 1927 geboren te Lyts Midhúzen onder Ee. Hij was enige zoon in een gezin van drie. Al op jonge leeftijd werkte hij mee in het kleine bedrijfje van zijn vader. Zelfs in de crisistijd werd dat langzaam maar zeker uitgebreid. Naast het woonhuis werd een stal gebouwd om er tien koeien te melken. Ook ging Sjoerd al vroeg werken bij andere boeren. Als sterke en werkgrage jongkerel kon overal terecht. Daarbij ontpopte Sjoerd zich als een échte paardenliefhebber die zich bezig hield met het fokken van paarden. Ook toog hij naar fokdagen en ringrijden waarbij hij eens de zilveren zweep won! "Paardenman" is hij gebleven tot aan zijn laatste levensdag. Wel was er ooit een diepe wens om leraar te worden maar voor die studie was in die tijd geen geld.

Zoals velen moest hij ook in militaire dienst. In 1947 reisde hij af naar Indonesië, waar hij 2,5 jaar dienst deed. Dit was voor zijn ouders een zware tijd. Sjoerd was immers enige zoon, hij zou het bedrijf moeten overnemen. In Indonesië heeft hij veel meegemaakt, waar hij later wel over vertelde. Daar zijn maten van hem omgekomen. Gelukkig heeft hij die moeilijke tijd overleefd. Na zijn dienstitijd ging hij naar de landbouwschool en werd boer. Hij nam in 1956 het bedrijfje van zijn vader over en breidde dat in de jaren daarna steeds verder uit.

Op een muziek en zangconcours in Metslawier ontmoette hij Tjitske Meinsma uit Moddergat. In haar ouderlijk huis werd met haar broers en vrienden veel gezongen bij een Harmonium. Na vele bezoeken

aan familie, feestjes en verenigingen verloofden ze en trouwden een klein jaar later op 12 juni 1956. Ze kregen 4 kinderen: Jaap, Jan, Grietje en Wiesje. Naast de opvoeding zetten ze zich beide in voor de boerderij.

Sjoerd was boer én ondernemer. Hij was een van de eersten die een melkmachine aanschafte. En in 1963 kocht hij de boerderij van de buren. Er kwam een trekker en Sjoerd bouwde als een van de eersten een "Hollandse stal". Tijdens de provinciale ruilverkaveling moesten mijn ouders verhuizen. Zo kwamen ze in 1975 in Hantumhuizen, op Hobbema Zathe. Samen met zoon Jaap werd de boerderij gerund en opnieuw uitgebreid, er kwam een ligboxstal bij. Maar na 13 jaar moest Jaap om gezondheidsredenen stoppen. Daar hadden ze beiden veel moeite mee!

Sjoerd zat in legio besturen; 3 jaar in de Christelijke Landbouwjongeren, 6 jaar GJV, 4 jaar zendingscommissie, 25 jaar ouderling, 4 jaar C.B.T.B., 5 jaar schoolbestuur, 4 jaar C.A.F. bestuur, 3 jaar sportstichting, 3 jaar melkcontrole-commissie, 20 jaar bestuur paardenverzekering, 6 jaar Aylva-ruiters rijvereniging, 8 jaar in predikanten examencommissie, 3 jaar in synode Noord-Friesland en 12 jaar voorzitter van dorpsbelang Hantumhuizen. Een hele lijst! 114 jaar inzet voor een ander. Ondanks die enorme inzet bleef de liefde voor zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind onveranderd, en die liefde ging diep! Ook bad Sjoerd veel voor hen.

Op z'n 75^e werd hij ziek en begon 15 jaar dokteren. Soms waren de ziekten levensbedreigend. Toch kwam hij er elke keer weer bovenop zij het een "treedje lager". In 2012 kwam hij afzonderlijk van zijn vrouw Tjitske te wonen in het verzorgingshuis De Waadwente. Daar had Sjoerd groot verdriet van en grote moeite mee. Gelukkig kwam Tjitske zo vaak als mogelijk langs. En altijd waren er gebeurtenissen om naar uit te kijken: op 8-8-2015 88 jaar worden, 60 jaar getrouwd zijn, en dat hij de 89^e verjaardag van zijn vrouw nog mee zou maken. Zo werd hij zelf 90 jaar.

Op 22 december kwam er een einde aan het aardse bestaan van Sjoerd. Hij was er klaar voor. In zijn leven was het geloof zijn leidraad. Hij vertrouwde op de God van Israel. Die sluimert noch slaapt. In het begin van Ps.121 en aan het eind van Ps.124 staat hun trouwtekst: Mijn hulp komt van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. In dat vertrouwen en in het geloof van de dag der opstanding is Sjoerd overleden. Mogen de goede herinneringen aan hem, zijn liefde voor het gezin, zijn trouwe inzet voor de samenleving en het vaste geloof van Sjoerd in de Redder der mensen, hen die achterblijven tot troost en bemoediging zijn.

Dit memoriam is een gezamenlijk schrijven van Jaap Heeringa en pastor Gerrit H. Visser.

Jarigen 75+

Mevr. D. Jansma, Smidstrjitte 23, 9147 BJ Hantum hoopt op 21 januari haar verjaardag te vieren. De hartelijke gelukwensen namens de gemeente. Wij wensen u een mooie dag toe en Gods zegen op het komende levensjaar.

Huwelijksjubileum

Op 21 januari is het 35 jaar geleden dat Johannes en Grytsje de Jong-Jansma zijn getrouwd. Namens de gemeente van harte gefeliciteerd. Een mooie dag toegewenst. Een kaartje voor dit koralen bruidspaar kan naar Stasjonswei 10, 9147 CM Hantum.

Bloemengroet

De bloemengroet ging de afgelopen weken naar dhr. D. Toren en mevr. T. Heeringa-Meinsma, beide met een felicitatie voor hun verjaardag. Fam Fink-van der Veen vierden hun huwelijksjubileum en kregen daarvoor een bloemengroet. Er gingen bloemen ter bemoediging naar fam. Hekstra-Kloosterman en Berry Sjoerdstra kreeg een bloemengroet als welkom in de gemeente.

Bedankje

Betanke foar alle felisitaasjes, blommen, kadoos, e-mails, kaarten dy 't wy foar ús 45ste troudei ûntfange mochten.

Keimpe en Geartsje Fink út 'e Lytse Jouwer

Terugblik diensten rond kerst

De liturgische schikking van kerstmis.



De gouden doek omwikkeld rondom de witte bloemen, met daarbij de gouden kroon, staan symbool voor de pasgeboren koning. De witte bloemen symboliseren de reinheid van het pas geboren kind.
*Als een morgenster uit het duister
Is Hij verschenen.
In een kind is het woord tot bloei gekomen
En heeft hij God als mens op aarde
aan het Licht gebracht*

Degene die de kerstnachtdienst hebben bijgewoond kregen een warm welkom door het presenteren van chocolademelk verzorgd door de diaconie.



Een mooie dienst met het zingen van veel kerstliederen, voorganger pastor G.H. Visser en muzikale medewerking door organist J. de Boer uit Dokkum.

Op 2e kerstdag was er een mooie kinderkerstfeestviering met medewerking van de leiding en kinderen van de zondagschool, zondagsclub en kindernevendienst. Het kerstverhaal, de geboorte van de Here Jezus werd verteld en enthousiast uitgebeeld en gespeeld door de kinderen zoals op de foto's is te zien.



Van de diaconie

Kerstfilm bij kerstviering

Circa 25 mensen woonden zondag 17 december in het Open Huis de kerstviering bij van de diaconie. In plaats van samenzang en een kerstverhaal werd er deze keer een kerstfilm vertoond. Na ontvangst met koffie en thee gingen de lichten uit en waren de ogen gericht op *The Nativity Story*, een prachtige verfilming over de relatie tussen Jozef en Maria en de geboorte van Jezus.



Daarna bezorgde café De Terp soep, broodjes en een kroket en was er nog voldoende tijd voor een gezellige nazit.

Koffieochtend

De diaconie organiseert maandelijks een koffieochtend. Deze wordt deze maand gehouden op donderdag 18 januari bij mevrouw De Hoop, Smidsstrjitte 31 in Hantum. Om 09.30 uur staat de koffie voor u klaar.

Algemeen

Beamer

Mocht u iets willen vermelden op de beamer dan kunt u dit mailen naar bteamhantum@live.nl
Aanleveren vóór zaterdag 12:00 uur, tenzij vooraf anders afgesproken.

Kinderoppas

Eens in de maand is er kinderoppas aanwezig vanaf kwartier voor aanvang van de dienst in het Open Huis. Dit wordt bij de diensten vermeld.

Mocht u tijdens een andere dienst kinderoppas willen dan kunt u mailen of bellen naar Aukje Wiersma j.wiersmao6@knid.nl of 0519-571909.

Agenda

- | | |
|------------|--|
| 15 januari | Vergadering kerkenraad |
| 16 januari | Vergadering diaconie |
| 17 januari | GemeenteGroeiGroep |
| 22 januari | Vergadering College van Kerkrentmeesters |
| 28 januari | Kerkdienst 9.30 uur |
| 4 februari | Kerkdienst 9.30 uur |

*Alle kerkdiensten van het lopende kwartaal kunt u lezen op de website van de kerk
<http://hantum.protestantsekerk.net>*

Kopij

De volgende Geandewei verschijnt vrijdag 26 januari a.s. De kopij kunt u t/m vrijdag 19 januari sturen naar het e-mailadres van het kerkblad pghantum@geandewei.nl of bezorgen bij Mattie Posthumus, Fennewei 28 te Hantumeruitburen.