



Zondag 22 oktober

9.30 uur Pastor G.H. Visser
Organist: dhr. Jan L. de Boer
1^e collecte: zending
2^e collecte: eredienst
Er is zondagsschool en -club

Zondag 29 oktober

Doopdienst
9.30 uur Ds. M. Stougie-de Wit, Eastermar
Organist: dhr. Johan Boeijenga
1^e collecte: KIA collecte wereldwijd
2^e collecte: eredienst
Er is kindernevendienst
Er is kinderopas tijdens de dienst

Woensdag 1 november

Dankdag
19.30 uur Ds. M. Stougie-de Wit, Eastermar
Organist: Jelke Koolstra
Collecte voor de voedselbank

Uit de gemeente

Pastoraat

Het herstel van mevr. M. Dijkstra – Dijkma (H-huizen) zet flink door. Zij is in week 41 al weer verhuisd van het MC Leeuwarden naar de Waadwente in Dokkum voor verder herstel en fysiotherapie. Ook met het herstel van Mevr. A. van der Heide – Yntema (H-huizen) gaat het goed. Zij kwam een week na de operatie alweer thuis al plagen de gevolgen van de ingreep haar nog wel. De berichten van de chirurg zijn zonder meer positief. Elke dag een stukje verder lopen, zo probeert zij de grenzen te verleggen. Mevr. Heeringa - Meinsma (H-uitburen) is nog niet helemaal gezond. Voor hen die op een oproep voor een operatie wachten, voor hen die om wat voor reden dan ook in de Waadwente verblijven, voor hen die alleen of eenzaam zijn, voor hen die verdrietig zijn of in rouw verkeren: ik bid u Gods troostende nabijheid toe! En tegelijk roep ik mensen op om zo nu en dan een kaartje te sturen als teken dat we mééleven. Het doet de zieke of verpleegde heel erg goed!

Doopdienst

Tijdens de eredienst op zondag 29 oktober a.s. wordt D.V. Hanna Aaltje, dochtertje van Wytze en Alie Kuipers - Bos ten doop gehouden. De ouders hebben het verlangen om haar niet alleen op te voeden maar dat te doen samen met God, samen met de Here Jezus, samen met de Heilige Geest en samen met de gemeente. Ook daarom gebeurt dopen sinds mensenheugenis te midden van de gemeente! Want juist daar is alles en iedereen met elkaar verbonden. We hopen voor iedereen dat het een gezegende en feestelijke dienst mag zijn.

Belijdeniscatechese

Een herhaalde oproep. Het komende winterseizoen is er belijdeniscatechese. Niet met het specifieke doel om belijdenis van het geloof af te leggen maar wel om over het geloof en over geloofszaken te praten. Wie daaraan wil meedoen kan zich opgeven bij de pastor (g.h.visser@hetnet.nl) of bij uw wijkouderling. Deze oproep geldt ook voor de al wat ouderen onder ons die wellicht soms nadenken over dit soort zaken. We zoeken dan, in overleg met alle betrokkenen, naar het meest prettig passend moment en frequentie.

Avonddiensten

De 1^e Praisedienst is achter de rug. Zondag 15 oktober was als toetsenist Eelke Feddema uit Broeksterwâld uitgenodigd en verder waren er twee zangeressen, die de dienst méé vormgaven. Voor zover ik kon nagaan en de meeste bezoekers heb bevroegd was men erg tevreden. Een prachtige dienst waar mooie liederen werden gezongen, tot Gods eer! De eerstvolgende Praisedienst is in februari 2018. Er is een Herfst-Zang-Dienst op 12 november, 19:30 uur in de Nicolaaskerkdienst. We zingen div. liederen uit de bundel van Joh de Heer, e.a.. Organist is dhr. J.L. de Boer uit Dokkum. Iedereen van harte welkom!!!

Spre(u)ken

Jaren terug werd ik eens gevraagd om in een dienst voor te gaan die bestond uit het zingen van "evergreens". Volgens Wikipedia is een "evergreen" een lied dat door de jaren heen zijn populariteit behoudt. Ik heb ook "evergreens". Toen ik als kind twee keer per zondag mee mocht naar de kerkdienst vond ik de melodie en de woorden van o.a. psalm 84 al geweldig en dat is nooit veranderd. Een ruim 60-jarige "Evergreen" dus. Ook al werd later "zelfs vindt de mus een huis, o HEER", de zwaluw legt haar jongskens neer in 't kunstig nest bij Uw altaren..." veranderd in "de mus, de zwaluw vindt een woning. Haar jongen zijn in veiligheid..." , Voor mij God bleef de HEERE waar je veilig was. God bleef tijdens al mijn levensjaren de hemelse Vader die dacht aan het grote én het kleine, een Vader God die dacht aan de mens maar ook de dieren laat leven in en vanuit Zijn Liefde en Zorg, en ja, ondanks alles ook ik... "Evergreen" betekent: altijd groen blijvend. Zo bezien blijft Psalm 84 voor mij een lied over de altijd blijvende levende hemelse Vader, die met je meegaat tijdens de aardse pelgrimstocht, wat er ook gebeurt, Hij is er!

Pastor Gerrit H. Visser

Bloemengroet

De afgelopen 2 zondagen werden de bloemen bezorgd bij mevr. A. van der Heide-Yntema, die na een operatie mocht thuiskomen uit het ziekenhuis en ter bemoediging bij mevr. A. Dijkstra-van der Woude

Mutaties kerkelijk erf

Binnengekomen:

Uit Leeuwarden: De heer P.J. (Pieter Jelle) van der Bij, Spoekestege 9, 9147 BR Hantum

Vertrokken:

Naar Groningen: Mevr. J. (Jeltine) Sijtsma, Smidstrjitte 25, 9147 BJ Hantum

Van de diaconie

Dankdag

Op woensdag 1 november is het Dankdag voor gewas en arbeid. We willen, evenals in voorgaande jaren, een **inzamelingsactie** houden voor de stichting **Voedselbank Dongeradeel** in Dokkum. U kunt uw producten voor de kerkdienst afgeven in de hal. De Voedselbank is vooral gebaat bij lang houdbare en gezonde voedingsmiddelen zoals aardappelen, rijst, langhoudbare zuivel, macaroni, groente in pot of blik, thee en koffie. Ook de collecte is bestemd voor de Voedselbank. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

De Voedsel bank Dongeradeel verstrekt gratis voedsel in Dongeradeel en sinds begin dit jaar ook in Ferwerderadiel. Om de twee weken worden voedselpakketten verstrekt. Een huishouding met drie personen komt hier voor in aanmerking als het huishoudgeld per maand minder is dan 360 euro.

Diversen

Kinderoppas

Eens in de maand is er kinderopas aanwezig vanaf kwartier voor aanvang van de dienst in het Open Huis. Dit wordt bij de diensten vermeld.

Mocht u tijdens een andere dienst kinderoppas willen dan kunt u mailen of bellen naar Aukje Wiersma
j.wiersmao6@knid.nl of 0519-571909.

Beamer

Mocht u iets willen vermelden op de beamer dan kunt u dit mailen naar bteamhantum@live.nl
Aanleveren vóór zaterdag 12:00 uur, tenzij vooraf anders afgesproken.

Agenda

24 oktober Vergadering diaconie
25 oktober GemeenteGroeiGroep
31 oktober Open Deur groep
5 november Kerkdienst 9.30 uur
12 november Kerkdienst 9.30 uur
12 november Herfstzangdienst 19.30 uur

*Alle kerkdiensten van het lopende kwartaal kunt u lezen op de website van de kerk
<http://hantum.protestantsekerk.net>*

Kopij

De volgende Geandewei verschijnt vrijdag 3 november a.s. De kopij kunt u t/m vrijdag 27 oktober sturen
naar het e-mailadres van het kerkblad pghantum@geandewei.nl of bezorgen bij Mattie Posthumus,
Fennewei 28 te Hantumeruitburen