

Startdienst 2020 op 27 september: Het goede leven – Bloeien in Gods licht'

FILMPJE Bekijk dit vanaf 9.30u door tegelijk op Ctrl + Link te klikken [WELKOM DIENST](#)

IN HET FILMPJE:

WELKOM

LIED: Dank U voor deze nieuwe dag:

Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag

Dank U voor alle bloemengeuren
dank U voor ieder klein geluk.
Dank U voor alle held're kleuren,
dank U voor muziek

Dank U dat U in moeilijkheden
dank U dat U in pijn en strijd,
dank U dat U in alle tijden
toch steeds bij ons zijt

Dank U dat ons uw woord bewaarde
Dank U dat U uw Geest ons geeft.
Dank U dat ieder mens op aarde
van uw liefde leeft

Dank U, uw liefde kent geen grenzen
dank U dat ik nu weet daarvan.
Dank U, o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.

STIL GEBED

BEMOEDIGING EN GROET

(3 min)

DREMPELGEBED

OVERSTAPMOMENT DOOR DE JONGEREN

INLEIDING OP HET THEMA

MOMENT WAAROP GROEPEN DE ROUTE OP HALEN BIJ HET SPORTVELD

DE ELEMENTEN VAN DE DIENST ONDERWEG DIE U THUIS KUNT DOEN:

Pak pen en papier bij de hand. En start daarna.

1. Praten over het goede leven (ca. 20 min KERK HIAURE)

LIED, Luister het lied door tegelijk op Ctrl + Link te klikken: [Elise Mannah – Geniet](#)

Opdracht:

1. Denk tijdens het luisteren van het lied na: Wat is voor jou van belang voor een goed leven?
Schrijf eens wat steekwoorden op.
2. Denk na (en bespreek): Waar denk je aan bij een goed leven?
Schrijf in één zin op wat het goede leven is voor jullie.

In de kerkdienst praten we ook met God als we bidden.

3. Denk na (en bespreek):
 - Waar ben je God dankbaar voor?
 - Waar zou je God om willen vragen?
4. Zou je bovenstaande in een gebed kunnen uitspreken?
Steek een kaars aan en bid het gebed.
Je kunt ook één van onderstaande gebeden gebruiken.

Jezus Als Vriend

Lieve Here Jezus,
Ik vind het zo fijn,
Dat U mijn Vriend wil zijn.
Dat ik tegen U praten mag,
Op elk moment van de dag.
En dat U naast mij gaat staan
Als de dingen even moeilijk gaan.
Maar ook als ik wil dansen en springen.
En een mooi liedje voor U wil zingen
U bent altijd daar!
Lieve Here Jezus,
Het is zo fijn
Dat u mijn Vriend wil zijn!
Amen

Onze Vader voor kinderen

Lieve God,
U woont in de hemel.
Maar niet alleen in de hemel.
Ook op aarde bent U belangrijk.
De wereld wordt dankzij U steeds beter.
U weet wat goed voor mij is.
Bedankt voor ons eten en drinken.
Ik ben blij dat U voor ons zorgt.
Sorry voor wat fout ging vandaag.
Ik beloof om voor iedereen lief te zijn.
Wilt U mij hierbij helpen en mij beschermen?
Want U bent een sterke, lieve en machtige God.
Voor altijd.
Amen

2. God over het goede leven (ca. 20 min Hantumhuizen)

LIED 909: Luister het lied door tegelijk op Ctrl + Link te klikken [Wat God doet dat is welgedaan](#)

In de kerkdienst lezen we uit de Bijbel. Uit de Bijbel halen we richtlijnen voor het goede leven.

1. Eén iemand leest voor uit de Bijbel:
Mattheüs 19: 16 -22 (Bijbel in gewone taal)

Opdracht per groep:

De man die bij Jezus komt, vraagt om iets goeds te doen. Jezus wijst hem op de geboden uit de Bijbel.

2. Welk geboden kennen jullie? En weet je hoe Jezus de geboden samenvat?
3. Bespreek eens met elkaar: Vinden jullie de geboden goed, of heb je er een hekel aan?

Jezus daagt de jongeman uit om geld en goed weg te geven aan armen. Dan zou hij echt kunnen leven voor Jezus. Dat is moeilijk voor die man. Eigenlijk verhindert zijn bezit hem om te écht te leven met Jezus.

Denk na over (en bespreek): Zonder welk bezit zou jij niet kunnen? Wat als je dat toch zou weggeven?

SLOTGEDEELTE DIENST GEZAMENLIJK

FILMPJE Bekijk dit vanaf 10.00 u door tegelijk op Ctrl + Link te klikken

<https://youtu.be/pdRvpLnPYJw>

OVERDENKING

GEBED

COLLECTE: Via bank van kerk, zie geandewei.

LIED: Luister het lied door tegelijk op Ctrl + Link te klikken [Heer, leer mij uw weg](#)

Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.

Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.

Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en
Geest mijn hart en leven aan.

Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan

en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.

ZEGENBEDE

De Heer is vóór jou, om je de juiste weg te wijzen.
*De Heer is áchter jou, om je in de armen te sluiten en om je te beschermen voor
gevaar.*
De Heer is ónder jou, om jou op te vangen als je dreigt te vallen.
De Heer is ín jou, om jou te troosten wanneer je verdriet hebt.
*De Heer is óm jou héén, als een beschermende muur, als anderen over jou heen
vallen.*
De Heer is bóven jou, om jou te zegenen.
Zó zegene jou de almachtige God – vandaag, morgen, en tot in eeuwigheid.