

1 Inleiding

In dit verslag een persoonlijke terugblik op het afgelopen kerkelijke seizoen binnen PG Hantum. Dit is het eerste seizoen dat geheel vrij is van opgelegde beperkingen door Corona. Vanuit de ervaringen van afgelopen seizoenen blik ik ook vooruit naar het nieuwe seizoen.

2 Overzicht

In juni 2022 maakte ik het volgende werkplan voor de gehele periode sept – augustus, gebaseerd op een 36 urige werkweek.



Hieronder het overzicht van de daadwerkelijk bestede tijd gedurende de periode september – juni:



De percentages geven een indicatie van hoe de werkzaamheden verdeeld zijn.

3 Erediensten

Medio maart krijg ik een telefoontje. De mevrouw valt gelijk met de deur in huis: 'Mijn vader wil dat jij zijn begrafenisdienst verzorgt'. Ik reageer verbaasd en vraag naar het hoe en waarom. Uiteindelijk blijkt dat vader een aantal keren mijn diensten heeft geluisterd toen ik een gastbeurt vervulde in de gemeente waar hij lid was. Hij vind de diensten aansprekend, dichtbij en eenvoudig. Mooi om op deze manier iets terug te horen van de manier waarop ik het Evangelie van Jezus mag zaaien en hoe dat ook ergens landt.

Kijkend naar de tijdsbesteding per dienst, kom ik over de 26 verzorgde diensten in Hantum (excl uitvaarten) uit op 15 uur per dienst (ter vergelijking '20-'21 was dit 23 uren en '21-'22, 18 uren).

In september kwam Classisdominee Wim Beekman langs, hij zei over de preek: 'Je kunt niet elke week een goede preek afleveren, zo nu en dan heb je een goede, dan weer een mindere dan er tussenin'. Het besef dat het niet van die ene dienst afhangt maakt mij milder naar mezelf. Voor deze week zit dit er in, een andere keer misschien meer.

Het voorbereiden van een dienst is ambacht en tegelijk inspiratie. Voor inspiratie van de Geest komt het erop aan of ik ontvankelijk ben. Heb ik in mijn geest en lijf de ruimte, is mijn ziel ontvankelijk voor de Geest, ben ik niet te druk. Dat geldt voor het geheel van de dienst: liederen, gebeden, verkondiging. Zondagochtend voor de dienst sta ik rond 6.30 op om mij vanuit de stilte voor te bereiden op de dienst om in alle rust mij voor te bereiden op de dienst.

Gedurende het winterseizoen volg ik de lezingen van Bible basics, de methode van de zondagschool, daarbuiten het oecumenisch rooster, en in de zomermaanden vaak ook door een bijbelboek, dit jaar 1 Petrus.

3.1 Bijzondere Diensten en eredienst v/d takomst

De bijzondere dienstencommissie bestaat uit Hillie Kalma, Janke Kuipers, Jitske Toren en Sia v/d Woude. Hieronder een opsomming van de bijzondere diensten die we gehad hebben afgelopen seizoen:

- Startzondag 25-9: Startdienst op de rondvaartboot, met de dienst aan boord. Muzikale begeleiding van Jan Kuipers met een gelegenheidsband met leden uit Ternaard. Thema: Aan tafel, met het verhaal van de schipbreuk van Paulus uit Handelingen 27.
- Niet in Hantum, maar wel noemenswaardig: op 30 oktober werkte ik mee aan een dienst die vanuit Damwâld werd uitgezonden op Omrop Fryslân.
- Op dankdag stonden we stil bij de uitspraak in Job: De Here heeft gegeven, de Here heeft genomen, de Heer zij geloofd. Hoe komen we in tijd van oorlog en wat er maar niet speelt tot overgave en ook dankbaarheid. Er was een moment van bezinning in de dienst.
- Gezinsdienst op 13 november, school werkt niet meer mee, dus hebben we deze dienst samen met Simon Meijer, met ouders en hun kinderen en een paar jongeren van catechisatie gedaan. We sloten aan bij de verhaallijn van zondagschool over Job: God stelt Job vragen.
- Kerstnachtdienst was dit jaar met het Vocaal Ensemble Bonifatius, het was een beladen kerstnacht na overlijdens in de dorpen die diep indruk maakten, ondanks dat probeerden we ons te verheugen met het thema: Goed nieuws, grote vreugde.
- De kerstviering 1^e kerstdag was een gewone eredienst, 2^e kerstdag was een kerstontbijt met alleen de kinderen.
- Oudjaarsavond was een dienst met verzoekliederen, er kwamen weinig verzoekjes binnen dus heb ik liederen gekozen uit de top 1008 van Grootnieuwsradio en een favorieten lijst van EO nederland zingt.

- Sinds lang was nieuwjaarsdag op een zondag, 's middags hebben we elkaar eerst folle lok en seine gewent met champagne en na de dienst smûk met z'n allen in d'Ald Skoalle koffie gedronken.
- 26 februari: eredienst v/d Takomst.
- Op 8 maart bidstond, over schatten in de hemel verzamelen in plaats van op aarde.
- De schoolgezinsdienst op 19 maart die normaal met school zou zijn voorbereid werd een jeugddienst die Simon Meijer en ik samen met de 12-14 jarige catechese groep hebben voorbereid. Thema was Vrij zijn met drama over het verhaal van de overspelige vrouw.
- De cyclus van Pasen heb ik van genoten, de diensten van Palmpasen t/m 1^e Paasdag heb ik allen gedaan en het is mooi om dat te door lopen. Vooral de witte donderdag, het vieren van het Agapé maal met jong en oud in mijn dagboek schreef ik:

In leafdemiël mei de fiering fan Pesach en ek it hillich nachtmieël. It wie foar it earst dat ik dat die. Dat wie bysûnder, mar it wie ek ûntspannen, sa mei elkoar te wêzen. In moaie folle tafel mei âld en jong.



- Pasen vierden we op zondag ook met jong en oud. De leiding en kinderen van de zondagschool waren hier ook bij betrokken. Een vrolijke en uitbundige dienst, waarin Jan Kuipers ons begeleidde op de Piano. Dit soort diensten geven mij veel vreugde!
- Hemelvaart op 18 mei was weer met een korte wandeling. Een bezinningswandeling naar de Hantumer Molen, na de tijd dronken we samen koffie bij Albert en Janke Kuipers. Deze vorm van hemelvaart vieren, wordt gewaardeerd en trekt een mooi groepje mensen.



- Met Pinksateren namen we afscheid van ouderling-voorzitter Johan Dijkstra en ouderling kerkrentmeester Hille Postma.
- De zendingdienst op 2 juli in samenwerking met de Diaconie en de consulenten van Kerk in actie rond Fryslân foar Moldavië, bracht mij in de voorbereiding weer terug naar mijn zendingstavontuur in Moldavië in 2012. Een complete dienst, met wijnproeverij en gerechten na de dienst. Verrassend hoe de kerk was aangekleed.

3.2 Eredienst van de takomst

Vanaf de start van dit seizoen zijn we begonnen met een groepje geïnteresseerden om na te denken over de eredienst van de takomst. Blijft de eredienst zoals deze nu is bestaan? Dit initiatief ontstaat niet uit luxe, we merken dat de belangstelling voor de standaard eredienst afneemt. Met een groepje hebben we ons beziggehouden wat belangrijk is voor de toekomst.

Belangrijk is dat het soms iets anders is, afwisseling in de diensten. Verder zijn er punten van aandacht: Welkom voelen (gastheer), gemoedelijkheid (onderlinge ontmoeting), tijdstip (iets later dan 9.30), kinderen onderdeel van de dienst, muziekteam andere liederen (opwekking), toegankelijke boodschap. Deze en andere punten worden doorgevoerd in het beleid.

Persoonlijk merk ik dat deze gesprekken meegeholpen hebben door ook elementen daarvan te gebruiken in de reguliere diensten. De Paasviering vond ik een echte gezinsdienst: andere muziek, kinderen in de dienst. Door een paar elementen te veranderen wordt de beleving al anders. Nadeel van mijn initiatief vind ik dat ik teveel drager ben van het idee. Ik wil motiveren mee te doen, maar niet de trekker worden. Hoe kan het meer van onderop geregeld worden, meer iets uit de gemeente zelf?

Dit heeft te maken met commitment. Zoals dat ook in de reguliere erediensten is. Wil men bij de kerk horen of niet, wil men zich ervoor inzetten of niet. Wij geloven in een trouwe God, zijn wij Hem trouw? Of geloven we niet meer in de lokale kerk?

Zo nadenkend verwacht ik dat het meer samenkomen in kleine groepen en het opbouwen van ons geloof eerder commitment, inspiratie en initiatieven oplevert dan deze groep gericht op de dienst van de takomst. Door aan tafel te spreken over de kern van het geloof, ontstaat de behoefte om God de eer te geven voor wie Hij is. Vanuit geloofsopbouw zoeken mensen God te eren in de kerk.

4 Pastoraat

In het overzicht is te zien dat ik ongeveer 1/5 deel van mijn tijd besteed aan pastoraat. Dat is het bezoeken van mensen, het ouderlingberaad en overleggen van pastorale zaken.

Intensief was het begeleiden van ernstig zieken die kwamen te overlijden. De onzekere weg die mensen gaan in hun ongeneeslijke ziekte, leven tussen hoop en vrees. En de machteloosheid van naasten die dat onder ogen zien. En dan het overlijden en hoe dan de familie verder moet zonder een dierbare. Bijzonder om te merken was wat het hebben van een sterfbed in de familie doet. Er is ruimte om afscheid te nemen, om de wezenlijke dingen naar elkaar te benoemen.

Het plotseling bedrijfsongeval waarbij één van onze ouderlingen overleed raakte mij en de gehele gemeenschap diep.

Persoonlijk is het waardevol om ondanks lijden en verdriet woorden van troost en hoop aan te mogen reiken vanuit het geloof. En tegelijk is het moeilijk om onder ogen te zien, je kunt zelf niet de troost geven, je hoopt dat mensen zich getroost voelen in het geloof. Het is een samen zoeken en ik ervaar het als een roeping om daarin namens God nabij te mogen zijn. Ook in de rouwdiensten ervaar ik de roeping om ondanks verdriet woorden van troost vanuit de Bijbel aan te mogen reiken. Dat wil niet zeggen dat het gemakkelijk is.

De achterstand in pastoraat na Corona bleef, sommige adressen (75+) bleven dit jaar onbezocht door ziekte en leed elders, tegelijk bleef ik beschikbaar voor afspraken, dus als mensen behoefte hebben aan gesprek kunnen ze mijn gegevens vinden in Geandewei, Hichtepunten en Rondom de kerk.

Er waren in de periode augustus – juni 4 uitvaarten, zie verderop.

Dit jaar is er 1 kindjes gedoopt, 1 kindje wordt opgedragen één lid deed belijdenis.

4.1 Bezoekwerk

Bezoekwerk dat ik doe houd ik bij. Zo kan ik voor mezelf bijhouden wanneer ik ergens was en maak ik een inschatting wanneer ik opnieuw langsga of contact zoek. Het geeft mij inzicht in wat ik concreet gedaan heb en het helpt mij ook om terug en vooruit te blikken, op momenten dat ik voel: ik heb te weinig mensen bezocht of wanneer ben ik bij die persoon eigenlijk voor het laatst geweest. Dan kan ik kijken naar de feiten.

Van augustus t/m juli heb ik nu zo'n 194 contactmomenten (ook een telefoontje, app bericht of treffen op straat noteer ik soms) gehad, waarbij aan een aantal mensen vaker een bezoek is gebracht.

In het bezoekwerk heb ik geprobeerd prioriteit te geven aan mensen waar zorgen en moeite waren. Ziekte, lichamelijke klachten, geestelijke klachten, geloofsworsteling, rouw (overlijden, maar ook bijv. verlies van baan of als mensen met pensioen gaan). Ik heb weinig aandacht geschonken aan huwelijksjubilea, mensen krijgen dan al veel visite, en vieren een feest. Toch is het goed om juist ook in de vreugde en zegen mee te leven met elkaar. Vervelend vind ik dat ik voor mezelf in verhouding maar weinig aandacht kan besteden aan de kerngemeente, zij die trouw betrokken zijn bij diensten en activiteiten. Terwijl daar toch de kern van de gemeente van Christus is. Mijn voornemen is om daar meer aandacht aan te besteden. Hetzelfde geldt voor de jonge gezinnen, ik vraag me soms af hoe zij het liefst betrokken zouden zijn bij het gemeentewerk, een voornemen is om dat te onderzoeken.

Naast bezoekwerk probeer ik kaartjes te sturen aan alle 75+'ers, bij verjaardagen, gedachtenismomenten en huwelijksjubilea. Waar ik tegenaan loop is dat ik soms 's zondags een kaartje moet schrijven bij de bloemengroet aan degenen aan wie ik net de week vooraf ook al een kaartje heb gestuurd. Vandaar dat ik de gedachte heb om in plaats van de 75+'ers juist aandacht te geven aan de jongeren middels het sturen van een kaartje bij de verjaardag. De ouderen om de vijf jaar en 80+ en en jongeren op 'belangrijke' leeftijden, bijv. 4, 12, 16, 18, 21.

4.2 Ontmoetingsavonden

Medio februari werden weer 2 ontmoetingsavonden georganiseerd in de gemeente. Met elkaar aan tafel met gesprekken aan de hand van een paar dilemma's en een aantal vragen uit de kletsput. Dit waren zo ik begrijp geslaagde avonden. Helaas kon ik er niet bij zijn vanwege ziekte.

4.3 Presentie in het dorp

Veel mensen die betrokken zijn bij de kerk zijn gewoon aanwezig in het dorpsleven. Het dorpsleven is aardig actief: korfbal, activiteiten in en rond d'Ald Skoalle (Darten, Klaverjas en biljarten) en de feestcommissie en dorpsbelangen organiseren ook de nodige activiteiten. Wandelen in Hiaure, Typelje in Hantumhuizen, jeu de boules in Hantum. Gezamenlijk koffie drinken in d'Ald skoalle. Waar kleine dorpsgemeenschap(en) groot in zijn. Zelf werk ik woensdags vanuit de kerk van Hantum, dan maak ik iets mee van het dagelijks dorpsleven. En op het kleintje dorpsfeest deed ik mee met slagbal, de buurtvereniging van De Terpen was zo gastvrij om me op te nemen in hun team! Fijn om mee te mogen doen en iets te proeven van het leven in het dorp buiten de kerk. Goed om daar mensen te treffen en te spreken.

4.4 Laatste zondag kerkelijk jaar

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (20-11-2022) worden altijd de overledenen van het afgelopen jaar genoemd en herdacht. Voor hen wordt een kaars aangestoken. Naast een persoonlijk gedachtenismoment in de dienst, was er 's avonds mogelijkheid voor een persoonlijk gedachtenismoment in de kerk ter gedachtenis aan een dierbare.

Uit onze gemeente zijn in het kerkelijk jaar 2021-2022 overleden:

Uit de gemeente: Janke de Wilde (86), Tjitske Sijens-Riemersma (92), Douwe Bosch (88), Anne Postma (76), Keimpe Fink (76).

Uit de 4H-dorpen: Theun Haaima (18), Oane Visser (77), Kees Dijkstra (75).

In dit kerkelijke jaar is tot nu toe overleden: Piet v/d Woude (70).

5 Vorming en toerusting

Het leerhuis, de open deur groep, de groepgroep, Jobinder en de ontmoetingsavonden zijn dit seizoen weer opgestart, na de moeizame jaren van Corona. Het Leerhuis heeft mooie avonden gehad, met wisselende opkomst. De avond over het Avondmaal en de zondagmiddag over het boek van Jan Denkers waren voor mij de meest memorabele bijeenkomsten.

De Opendeurgroep en de groepgroep heb ik niet bezocht, maar waren goede avonden. Jammer is dat Jan Heeringa niet meer leiding kan geven, hij woont nu in Dongeraheim.

5.1 Jobinder

Avonden met verschillende thema's waarbij de doelgroep 20 – 55 jaar actief wordt uitgenodigd. De samenstelling van de groepen is wisselend. En per keer worden ca. 2 avonden gehouden met hetzelfde thema. Deelnemers worden ingedeeld op de avond dat zij kunnen. Leiding is door Johan, Andries, Hilda en mij.

Er zijn een 3 tal Jo-binder avonden geweest:

- November: Fear of missing out
- December: Geannuleerd vanwege overlijden van Piet
- Januari: Bubbels
- Maart: Opstaan, gedachten bij Pasen

En 1x een zondagmiddag:

- 30 oktober: Sabbat
- 19 Februari: Geannuleerd omdat deze dicht bij ontmoetingsavonden was gepland.
- 21 mei: Pinksteren: geannuleerd ivm te weinig animo

Jo bin der is nu meer gestructureerd georganiseerd. Deelnemers komen op uitnodiging naar de avonden. 's Zondagmiddag is de animo wisselend. De doelgroep is de kerk van de toekomst. Minder frequent samenkomen en meer gesprek dan in de vorm van een eredienst. Deze groep vindt minder sterke aansluiting bij de reguliere diensten en voelt zich dit jaar niet geroepen om aan te sluiten bij de ontmoetingsavonden die vanuit de wijkouderlingen werd georganiseerd. (Hoe) Wil deze groep zich verhouden tot het de kerk? Toen ik tijdens een avond vroeg: 'Wat als het filiaal van PKN Hantum dichtgaat?' Antwoorde één van de deelnemers: 'Dan gaan we wel naar een ander filiaal een dorp verder op.' Het baart mij zorgen dat er dan niet iets zou ontstaan tussen dorps- of buurtgenoten: jij gelooft, ik geloof, zullen we samen eens bij elkaar komen om dit te delen. Dat kerk niet doorgaat van onderop, maar dat er verwachting van top-down is. Als de kerk mij uitnodigt kom ik zo nu en dan, als het aanbod mij tenminste aanspreekt. De consument-gedachte in plaats van de trouw: ik hoor bij de gemeenschap van Christus in Hantum, dus zet ik me daar met hart en ziel voor in.

5.2 Fietsgroep

Ontspannen en vrijblijvend is de fietsgroep, een app-groep die in 2021 ontstond. Medio mei, juni wordt begonnen met fietsen. Deelnemers doen zo nu en dan een oproepje: zullen we deze week fietsen. Inwoners uit de 4H-dorpen kunnen aansluiten als ze willen. Mooi is het spontane ervan en de gesprekken die er onderweg zijn. Gewoon fietsen voor de wille, meer niet.

6 Jeugdwerk

Mijn taken in het jeugdwerk waren dit seizoen: catechisatie 12 – 14 en 15+, het voorzitterschap voor zondagschool/club heb ik overgedragen. Verder nam ik deel aan de jeugdraad en had ik regelmatig overleg met jeugdouderling Simon Meijer. Het jeugdwerk is een mooie tegenhanger van de kerkdiensten en pastoraat. Ik tref jongeren hoor wat hen bezighoudt, dat houdt mij ook iets jonger 😊, en inspireert mij ook voor de kerkdiensten. Ook om iets voor hen of met hen te organiseren.

Indrukwekkend was dat op de avond dat Piet v/d Woude overleed, ik dit net voor de catechisatie hoorde en de jeugd het meegedeeld heb en we vervolgens 20 minuten verslagen en stil waren.

6.1 Catechese

Met de jongste groep behandelde ik materiaal van de HGJB: Leer & leef, met onderwerpen: Rustdag, eredienst, preek, eer je vader en moeder, vrijheid-regels, niet stelen maar delen, en Goed spreken. Met hen hebben we ook de jeugddienst van 19 maart voorbereid.

Met de 15+ groep behandelden we elementen uit de kerkdienst nav materiaal van Dr. M. van Campen: Gemeentezijn, Wat vier je in de kerk, God wil ons ontmoeten, De groeten van God, Muziek, de wet, geloofsbelijdenis, Bijbel open, Gezegend gezonden, muziek, bidden.

Doel is om jongeren in te wijden in het geloofsleven, maar ook in het gemeentelven. Het materiaal staat soms ver bij de belevingswereld af, ik vind het een mooie uitdaging om dat met elkaar te verbinden. En zo vast te houden aan het bespreken van de geloofsinhoud. Zodat ze zelfstandig tot een keuze kunnen komen wat ze met de geloofsinhoud doen.

Zo kon een preek van Henri Nouwen (uit 1992!) de jongeren nog steeds aanspreken.

6.2 Zondagschoolleiding:

De leiding van deze groep heb ik een tijdje op me genomen, nu is de groep voldoende stabiel om zichzelf te organiseren. Antje de Jong neemt nu het voortouw. En zo nu en dan heb ik overleg met haar.

7 Kerkenraad

Er is in en met de kerkenraad weer flink wat werk verzet. Onderstaand een opsomming van dingen die onder andere ter sprake kwamen in de vergaderingen:

Bij de bespreking tijdens het bezoek van classisdominee Wim Beekman kwam onderstaande ter sprake. Wij zijn trots op:

- Zorg die er is voor elkaar, dat we omzien naar elkaar in en buiten de gemeente.
- Voltallige kerkenraad.
- ZS/ZC, catechisatie en club groepen die er zijn: zoveel betrokken kinderen en jongeren.
- De actieve jeugdouderling die de jeugdleiders weet te mobiliseren en te motiveren.

Er ontstond het idee om de inzet van vrijwilligers te waarderen met een vrijwilligersavond.

Wij maken ons zorgen over:

- lagere opkomst in kerkdiensten, ouderen die thuis online meekijken en jongeren die wegblijven.
- Kerkenraadsleden die langdurig hun taak vervullen (veel belasting op weinig schouders).
- Hoge eisen vanuit Utrecht mbt de boekhouding van de gemeentes.

Tips voor de toekomst:

- Betrek jongeren en jonge gezinnen in de besluitvorming en bestuur van de gemeente. Met als voorbeeld de politieke partijen die jongeren inschakelen.
- Heb begrip voor jonge gezinnen en jongeren. Voor Tweeverdieners is zondag het rustpunt in de week. Voor 10'ers en 20'ers kantelt de tijd, van alleen voorspoed komen er nu meer tegenslagen, Corona, wereldproblematiek etc. komt op hen af.

Verder besproken in de kerkenraad:

- Erosie van verbondenheid en type kerk-zijn dat daarbij past (Sinnich Petearke)
- Eredienst v/d takomst, terugkoppeling van werkgroep en onderzoeken van samenwerking (SP)
- E-module zelfmoordpreventie online (SP).
- Afsluiten van periode van Corona, op startzondag tijdens gemeentepraatje op de boot.
- Jaargesprek met mij.
- Toezegging voor steun uit gemeente om tijd 6u p week en reiskosten voor studie Contextuele hulpverlening.
- Koffieochtenden.
- Hoge gasprijzen, en kerken in âld skoalle of open huis.
- Behouden van open huis en onderzoek naar kosten van renovatie en energieneutraal maken.
- Privacy waarborgen in vermeldingen Geandewei: mutaties, verhuizing, bloemengroet.
- Jeugdwerk: 16+ groep gestart, geen animo voor gespreksgroep over Prediker, geen jeugdouderling gevonden, en clubleiding is ook lastig.
- Zendingproject wordt Fryslân foar Moldavië.
- Persoonlijke kaarsen voor eeuwigheidszondag, ook voor dorpsgenoten, persoonlijk vragen.
- Website, eigen of aansluiten bij 4H site.
- Communicatie via whatsappgroep, hoe organiseren we dat anders, speciale kerkapp of groepsapp nieuw leven inblazen?

- Gedachtenismoment Piet.
- Beleidsplan vernieuwen.
- Stemming vacatures en toezegging nieuwe ouderlingen: Reinder Prins (OKRM), Hilda Sinia en Hilda Veeninga.
- Plannen vrijwilligersavond
- Idee van Simon: Veranderingen van clubwerk, aanbod voor hele groep meer op interesse dan op leeftijd. Muziek in de kerk.
- Voorzitterschap dat wordt opgenomen door Jelle Douwe & Rinske.

Nog op de actielijst, maar nog niet aan toe gekomen: AVG, besluitenlijst, plaatselijke regeling ed.

Dit jaar traden af OKRM: Hille Postma (werd KRM), Ouderling: Johan Dijkstra (vz). Schokkend voor ons als kerkenraad was dat een avond na de kerkenraadsvergadering in december Piet v/d Woude overleed tgv een ongeval.

Toegezegd als OKRM: Reinder Prins (schuift door vanuit KRM), Ouderling: Hilda Sinia en Hilda Veeninga. Vacature is er nog voor jeugdouderling.

8 Geandewei/Hichtepunten

Informereren wat er speelt in het pastoraat, maar ook over de gang van zaken binnen de kerk. Welke tijd leven we kerkelijk, wat houdt ons bezig in de actualiteit, wat houdt mij persoonlijk bezig in de gemeente. Dit soort dingen deel ik graag via Geandewei en Hichtepunten.

9 Persoonlijk

Afgelopen jaar was een bewogen jaar, het was het jaar dat we de hinder van coronamaatregelen achter ons konden laten. En dat alles weer mogelijk was. Het jaar dat de schade opgemaakt kon worden, wat is er over van de kerk na corona. We hebben veel activiteiten weer kunnen doen en dat ging met plezier en er was ook animo voor, al was het soms maar een kleine groep. Het intensief meelopen met zieken en de overlijdens raakt mezelf ook. Hierdoor raak ik meer vergroeid met de gemeenschap van Hantum.

Aan de ene kant merk ik dat het nieuwe er na vijf jaar af is. Het kerkelijk jaar is een paar keer rond geweest en zo langzamer hand weet ik hoe het gaat in Hantum. Toen het nog pril was gaf ik de volle 200% om de kerk op de kaart te zetten, mensen erbij te betrekken etc. Nu wordt ik daar wat kalmer in, we doen het met de gelovigen die willen en daar zet ik me van harte voor in. Wie op dit moment niet wil, weet vast als hij/zij wel wil de kerk wel te vinden, daar hoeft ik niet aan te blijven trekken.

Verder was dit het jaar waarin ik begon met de studie contextuele hulpverlening. Dat is erg boeiend. Dit gaat over hoe geven en ontvangen in relaties jouw leven vormgeven. Dat er een tekort kan ontstaan, je geeft meer dan je ontvangt. Gedurende je leven vormt jou dit. Wat beoogt de contextuele benadering? Docent Jaap van der Meiden drukt dit kernachtig uit: "we zoeken naar hoop voor herstel van gekwetst menselijk recht, welke schuilt in de dieper gelegen motivaties van mensen" (Van der Meiden, persoonlijke communicatie, 9 september 2022). De ervaring leert dat pastoraat veelal plaatsvindt bij sleutelmomenten van het leven. Deze sleutelmomenten hebben vaak gevolgen voor de relaties waarin iemand betrokken is. Pastoraat richt zich op de relatie met God en het uitleven daarvan in de relaties met de ander. Bij een sleutelmoment, zoekt een pastorant vaak opnieuw een balans te vinden in de relatie met God en de relatie met dierbare naasten. Deze studie is dus erg behulpzaam voor het verdiepen van het pastoraat. Ook persoonlijk beschouw ik mijn familiegeschiedenis en de relaties en balans in geven en ontvangen opnieuw en kom tot verrijkende

en soms confronterende inzichten. Deze inzichten helpen me daarmee om te gaan en meer mens te worden tot eer van God. En ik hoop dat dat door mag werken in mijn gemeentewerk in Hantum e.o.

Naast de studie blijf ik mezelf voeden, bij het voorbereiden van diensten blijf ik ondergedompeld in de Bijbel en aanverwante literatuur. Het dagelijks gebed met een psalm, de dagtekst van het NBG en een dagboek van Oswald Chambers blijven mij voeden en sturen in de weg van het geloof als volgelinge van Jezus Christus.

Persoonlijke werk gerelateerd hoogtepunt vond ik dat ik de toespraak op 4 mei mocht verzorgen in Driezum, hier kon ik iets van mijn familiegeschiedenis uitdiepen (contextuele theorie) en daarvan iets delen aan de gemeenschap.

Vanuit de gemeente neem ik deel aan:

- Werkgemeenschap, 2 maandelijks overleg van dominees en kerkelijk werkers uit de PKN in regio Dokkum – Holwerd.
- Werkgroep suïcidepreventie NEF.

Nog altijd ervaar ik veel vertrouwen en een prettige werkomgeving. En ik blijf me graag inzetten samen met de vrijwilligers en ambtsdragers van PG Hantum.

Ik eindig met een lied dat mij dierbaar is geworden door de jaren heen. Een lied waarmee ik kennismakte in Moldavië in 2012, dat op onze trouwerij werd gezongen en dat ik ook regelmatig laat zingen in Hantum in het frysk.

*Wês Jo myn takomst, o Hear fan myn hert
wês alles foar my, wês de God dy't my rêdt.
Wês Jo yn myn tinken by nacht en by dei
wês Jo altyd by my as ljocht op myn wei.*

*Wês Jo myn wysheid, o Hear, wês myn wet
jou dat ik myn foet yn jo fuotprinten set.
Wês Jo foar my Heit, nim my oan as jo bern,
dat ik yn myn hert Jo as eig'ner erken.*

*Jou my gjin rykdom, gjin minsklike ear
wês Jo alle dagen myn diel en begear.
wês Jo, Hear allinne de earste-yn myn hert,
in rykdom, in skat dy't net slyt of bedjert.*

(Lieten fan leauwen en langstme, liet 128: 1, 2 en 4)

Juli 2023,

Wiebe Feddema