

Meditatie

Ons rusten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. (1 Kor 13:13)

Geloof, hoop en liefde was het thema van de challenges voor jongeren in de vakantieweken. In een Whatsapp-groep werden zij uitgedaagd om een opdracht te doen: Hoog-gooien met een pannenkoek, een zo hoog mogelijke toren bouwen met voorwerpen uit huis en tuin, een moodboard maken van je droom, het licht doorgeven etc. Jongeren werden uitgedaagd, maar niet iedereen ging elke challenge aan. Te saai, of juist te veel moeite.

Geloof, hoop en liefde is dat in de praktijk geen uitdaging? Gaan we die challenge aan? Of is dat te saai, of te veel moeite?

Afgelopen week was de nationale dodenherdenking op 4 mei en het vieren van 75 jaar vrijheid op 5 mei. Mensen vielen voor onze vrijheid. Hun geloof, hoop en liefde was groter dan twijfel, wanhoop en haat. Mensen die kunnen getuigen van wat wij zien als heldendaden reageren vaak met 'we konden niet anders'. De situatie daagde uit en zij kregen moed om de uitdaging aan te gaan.

De huidige situatie daagt ons op verschillende manieren uit. Gaan we die uitdagingen aan, of gaan we die uit de weg? Helpen geloof, hoop en liefde ons als voedingsbodem om uitdagingen aan te gaan? Om elkaar vast te houden als gemeente?

Na Pasen worden de discipelen uitgedaagd hun geloof, hun hoop en hun liefde vast te houden. De discipelen blijven bij elkaar komen totdat de Heilige Geest op hen neerdaalt. Die geeft zoveel troost, vreugde en kracht dat ze de uitdaging aan gaan en blijven geloven, hopen en liefhebben. Als we de discipelen hadden gevraagd 'waarom?', zouden ze gezegd hebben: 'we kunnen niet anders'. Er komt bij de discipelen een beweging op gang die tot vandaag uitdeelt van geloof, hoop en liefde, en die uitdaagt dat te ontvangen en door te geven. Ga jij de uitdaging aan? Kun jij anders? Geloof, hoop en liefde verzekerd!



Kerkdiensten uit Hantum

Om erediensten met de eigen gemeente door te laten gaan sturen we tweewekelijks kerkdiensten uit met beeld en geluid uit vanuit Hantum. We doen dit met een afvaardiging van de kerkenraad. We zijn dankbaar dat Klaas Jansma hierin de techniek voor ons verzorgt. Deze diensten worden afgewisseld met de diensten vanuit Anjum. Zie daarvoor het dienstrooster op onze website. De eerstvolgende dienst uit Hantum zal zijn op 17 mei.

Gemeente-app:

Om als gemeente met elkaar verbonden te blijven is er een gemeente Whatsappgroep aangemaakt. Hierin kunnen we elkaar op de hoogte houden en bemoedigen. Wilt u hier aan toegevoegd worden geef dat aan bij de Scriba of één van de wijkouderlingen.

Pastoraat:

Mocht u/jij toch bezoek willen ontvangen of even willen praten, daarvoor blijf ik beschikbaar. Je kunt altijd bellen en ik kom ook langs als daartoe behoefte is. Zelf neem ik daartoe in deze periode nog niet het initiatief.

Kerk open: op 's woensdags is mijn vaste werkdag in Hantum. Dit houd ik aan, ik ben er vanaf 10.00 uur tot ongeveer 16.00 uur. De kerk is dan open, u/jij bent welkom! Gewoon even in de kerk zijn, een praatje maken of voor stilte en gebed.

Als Moderamen hebben we afgesproken om overlijdensberichten af te kondigen zodra we weer als gemeente samen kunnen komen.

Alle goeds gewenst in deze tijd!

Wiebe Feddema (tel. 06 118 864 41)

*Hij gaat mij voor
Ik volg zijn spoor
Hij zal leiden.*

Als ik val, geeft Hij mij kracht om weer op te staan.

Mijn herder beschermt heel mijn leven door het zijne te geven.

Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn.

(Uit het lied: Mijn Herder, Sela, 2013)

Ondersteuning nodig?

Mocht u door de omstandigheden die het Covid-19 virus en maatregelen met zich meebrengen onverhoopt in ongemak komen. Of twijfelt u of u nog wel zelf uw boodschappen zal halen? Er zijn mensen die willen ondersteunen. Boodschappen doen, een kleine klus, of gewoon even telefonisch contact onderhouden. Neem contact op met Anja Dijkstra, 06-21977841 en zij helpt u verder op weg.