

Zondag 8 september

Startdienst

10.00 uur Dhr. Th. Van der Velde, Buitenpost

Organist: B. Talsma

1e Collecte: Diaconie

2e Collecte: Eredienst: PKN Jonge Generaties



Zondag 15 september

09.30 uur Dhr. W. Feddema

Organist: H. Hoogeveen

1e Collecte: Diaconie: KIA Zending

2e Collecte: Eredienst

Zondag 22 september

Open H.A.

09.30 uur Ds. W. Veltman, Reitsum

Organist: J. Visser

1e Collecte: Diaconie: KIA Werelddiaconaat

2e Collecte: Eredienst

Diaconie: NL40 RABO 0320 239 500 o.v.v. eigen diaconie

Kerk: NL38 RABO 0307 826 058 o.v.v. eigen gemeente

Bij de diensten

Startdienst: Als nieuw! Ga mee! op 8 september om 10 uur in de kerk

De Bijzondere diensten commissie heet u allen, volwassenen en kinderen van harte welkom in deze dienst.

Voor en tijdens de dienst is er koffie, thee en limonade. We vragen aan u als gemeenteleden of er mensen zijn die een cake willen bakken voor bij de koffie.

Na de dienst wordt u/jullie ook een lunch aangeboden in de Âld Skoalle. Om te weten hoeveel we moeten inkopen vragen we aan allen die mee willen eten om zich op te geven.

Wilt u een cake bakken en of meedoen aan de lunch dan kunnen jullie dit doen bij de commissieleden van de BDC.

Dit zijn Hillie Kalma: 0613896838, Jitske Toren: 0638420176, Sia van der Woude: 0657112145, Janke Kuipers: 0623242091. **Graag voor 2 september.**

Leest u dit bericht in Geandewei (kwam pas 6 september uit) of bent u een late beslisser dan kunt u zich **zaterdag 7 september** ook nog opgeven. Dan snellen we nog naar de winkel.

Van harte aanbevolen en tot ziens op zondag 8 september.

In de dienst van **zondag 15 september** zullen twee van onze ambtsdragers aftreden. Simon Meijer treedt af als jeugdouderling en Jitske Toren- van der Woude als ouderling. Na een periode van inspanning mogen zij nu afstand nemen van hun ambt. We zijn erg dankbaar voor hun inzet in de afgelopen jaren.

Uit de gemeente

Terugblik...

De zomertijd blik ik altijd even terug op wat er afgelopen seizoen allemaal ook alweer was in de kerk. De vreugdevolle diensten, de moeilijke dingen, en zorgen die er waren. Hoe heb ik dat ervaren en met wat voor gevoel start ik het nieuwe seizoen. Een verslagje van deze terugblik is te lezen op de website van de kerk.

Vooruitblik...

Het kerkelijk seizoen gaat weer beginnen. Kinder- en jongerenwerk begint weer en ook andere groepen zullen binnenkort weer starten. Tijden veranderen, ook in de kerk. Zo stopt dit jaar het leerhuis. Na 53 jaar! actief te zijn geweest, heeft de leerhuiscommissie (die begon onder ds. H.A. Denkers) moeten besluiten te stoppen. Om stil te staan bij de mooie inspirerende en diverse bijdrages die het leerhuis mocht verzorgen in al die jaren, organiseren we nog 1 avond op 10 oktober om 20.00 uur in d'Ald Skoalle.

Wel gaan we door met datgeen waar we het afgelopen seizoen mee geëxperimenteerd hebben: de eretsjinst fan de takomst. Een paar elementen: Muziek van muzikanten uit eigen geledingen, interactie in de dienst, een goed en inspirerend verhaal, en ontmoeting onder genot van ranja, thee of koffie. Deze diensten voor oud en jong zijn alvast ingepland. Hier alvast de data: **13 oktober, 8 december, 2 februari, 16 maart en 13 juli.**

Mocht je nieuwsgierig zijn naar deze diensten, kom een keertje langs. En misschien wil je ook meedenken in de opzet van de diensten. En tot slot zoeken we nog naar een passende naam voor deze diensten.

Verder kan ik hier mededelen dat er nog geen nieuwe ambtsdragers gevonden zijn. Het vragen van potentiële kandidaten heeft in de vakantieperiode stilgelegen en we beginnen daar de komende tijd weer mee.

Allen een goed begin gewenst na de zomerperiode!

Groeten, Wiebe Feddema

In memoriam Jochum Wieringa

Op 31 juli overleed Jochum Wieringa in de leeftijd van 81 jaar. Jochum was met zijn lange baard een bekend gezicht in Hantum. Je kwam hem tegen op de fiets, op z'n scootmobiel of in de auto. Vaak onderweg van of naar zijn geliefde plek: de boerderij op de Hantumerhoek. Waar hij kippen hield, en tot enkele jaren ook nog zijn schapen en pony's verzorgde. Op deze boerderij groeide Jochum ook op. Hij werd midden in 1943 in oorlogstijd geboren en moest al snel meewerken op de boerderij. Later vond hij een baan bij Phillips in stofzuigers en scheerapparaten. Daarnaast bleef hij zijn ouders helpen op de boerderij, waar ze een gemengd bedrijf hadden met koeien, schapen, bieten, aardappelen en graan. In de winter van '79 kwam Jochum ten val, dit leverde hem blijvende klachten op aan zijn rug. En na een paar jaar blijven aanmodderen werd Jochum afgekeurd. Daarna bleef hij voor zover hij kon actief op de boerderij. Jochum bleef lange tijd vrijgezel. Maar op latere leeftijd ontmoette hij Agatha. Jochum waagde het en nodigde haar uit om bij hem het kerstmaal te verzorgen. Hij leverde het eten als zij het klaarmaakte. En zo begon

hun relatie. Na 9 jaar trouwden ze in 2009. Jochum was een zorgzame man en had een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Hij was recht voor z'n raap en zei wat hij dacht. Als hij zich benadeeld voelde liet hij dat merken, dat zorgde voor haat-liefde verhoudingen met sommige mensen. Jochum ging zijn eigen gang en had een paar mensen om zich heen die hij vertrouwde. Hij had een groot hart voor kwetsbare kinderen en stond klaar voor de mensen om zich heen. Hij woonde al jaren niet meer op de boerderij, maar ontving daar wel graag gasten. De laatste jaren ging zijn gezondheid stapje voor stapje achteruit. Toch bleef hij voor zover hij kon actief in de moestuin en zorgen voor zijn vee. Op zijn 81e verjaardag op 19 juli kreeg Jochum een herseninfarct, toen hij samen met Agatha van de boerderij naar zijn huis aan de Terpen wilde rijden. Aan de gevolgen daarvan overleed hij op 31 juli in de hospice in Dokkum. In de rouwadvertentie stond: Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden. Op 6 augustus brachten we Jochum naar zijn laatste rustplaats in Hantum. Bij de begrafenis stonden we stil bij het verhaal van Zacheüs. Zacheüs die op afstand van de menigte stond en Jezus wilde zien. En Jezus die hem tevoorschijn roept en bij hem thuis moet zijn. In die ontmoeting van vreugde gebeurt, wat Jezus benoemt als: Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen. Iets van redding staat treffend verwoord in gezang 170 vers 4, die we ook lazen bij de begrafenis:

*Heer, onze mond heeft U gesmaad,
toch heeft ons hart U gebeden.
Wijzen der wereld zag men laat
heim'lijk uw drempel betreden.
Hoogmoed, die voor geen wet zich buigt,
heeft door uw ootmoed overtuigd,
U als zijn meester beleden.*

Dat Jochum mag rusten in vrede. En dat Agatha, Elaine, Lorraine, Luay en andere betrokken naasten troost en kracht mogen vinden bij het gemis van Jochum.

Verjaardagen 75+

In september vieren de volgende gemeenteleden hun verjaardag:

10 september	J. Banga – Tjeerdsma
11 september	G. Kuipers
21 september	J. Minkema – Visser
26 september	K.J. de Jong – Frankena

Allen alvast van harte gefeliciteerd met uw verjaardag, een feestelijke dag toegewenst en Gods zegen voor het komende levensjaar.

Huwelijksjubilea

Op 13 september is het 40 jaar geleden dat dhr. Durk Nutma en mevr. Nynke Terpstra in het huwelijksbootje zijn gestapt.

Op 22 september zijn dhr. Andries Wijbenga en mevr. Trix van der Galiën 35 jaar getrouwd.

Beide echtparen van harte gefeliciteerd met jullie prachtige jubileum! Alvast een hele fijne dag toegewenst.

Bloemengroet

De bloemen zijn de afgelopen weken bezorgd bij mevrouw Baukje Toren – Dijkstra, mevrouw Agatha Wieringa – Kooiman, dhr. Kees Bakker, dhr. Jan Toren en Bote Drost & Johanna Drost – Woudman.

Kopij

De volgende Geandewei verschijnt op vrijdag 27 september. U kunt de kopij (**deze editie is voor 2 weken**) aanleveren t/m vrijdag 20 september bij Alie Kuipers, Titus Conradstrjitte 6 te Hantum of mailen naar het e-mailadres van het kerkblad pghantum@geandewei.nl.