

Zondag 23 maart

09.30 uur Dhr. G. Riemersma, Dokkum

Organist:

1e Collecte: Diaconie: KIA Werelddiaconaat

2e Collecte: Eredienst

Zondag 30 maart

09.30 uur Ds. L. Adema, Mitselwier

Organist: Dhr. J. Visser

1e Collecte: Diaconie: KIA Werelddiaconaat

2e Collecte: Eredienst



Diaconie: NL40 RABO 0320 239 500 o.v.v. eigen diaconie

Kerk: NL38 RABO 0307 826 058 o.v.v. eigen gemeente

Bij de diensten

Wereldgebedsdag 2025

Wereldwijd gaat tijdens de Wereldgebedsdag het gebed de wereld rond. Samen vieren, samen bidden, samen zingen met dezelfde liturgie, een uiting van oecumene en verbonden zijn. Zondag 9 maart werd dat gevierd bij ons in de 4-H Dorpen in de Nicolaaskerk in Hantum met een prachtige opkomst van mensen voor deze bijzondere kerkdienst.

De liturgie was dit jaar samengesteld door vrouwen uit de Cookeilanden met het thema: **I made you wonderful, ik heb je prachtig gemaakt, n.a.v.**

Psalm 139:14.

Dhr. T.R.A. Simonides uit Birdaard was voorganger

in deze dienst m.m.v. verschillende enthousiaste vrouwen, waarbij ook een spontane bijdrage van een jongere uit de 4-H Dorpen. De liturgie werd gevolgd via de beamer waarbij een beamerpresentatie met beelden en muziek over en van de Cookeilanden, met daarbij een gepaste wereldse sfeer in de kerk. Tijdens de dienst werd er gecollecteerd voor verschillende projecten.

Het was de eerste zondag van de veertigdagentijd, en was er een symbolische bloemschikking waarvoor de liturgische commissie had gezorgd met het thema: Heilig je Leven.

Een woord van dank werd gesproken aan alle medewerkenden aan deze dienst.

Na afloop van de dienst was er koffiedrinken en gelegenheid voor ontmoeting, gezelligheid en gesprek en werd aan iedereen een bloem en een kaart met een passende tekst van deze wereldgebedsdagviering meegegeven.

Bloemen zijn een onoplosbaar deel van de identiteit van de eilanden en symboliseren LIEFDE, VRIENDSCHAP EN RESPECT.

Tekst kaartje:

'k Ben zorgvuldig gemaakt en prachtig gemaakt.

Schitterend is Gods werk en mijn ziel weet dat heel goed.



*Daarom loof ik God iedere dag.
Je bent zorgvuldig gemaakt en prachtig gemaakt.
Schitterend is Gods werk en jouw ziel weet dat heel goed.
Daarom loof je God ied're dag.
We zijn zorgvuldig gemaakt en prachtig gemaakt.
Schitterend is Gods werk en onze ziel weet dat heel goed.
Daarom loven we God ied're dag.*

Hartelijke groet namens plaatselijk WGD-comité, Wietske en Marieke



Symbolisch bloemschikken veertigdagentijd 2025

Tijdens de veertigdagentijd tot en met Pasen vanaf 9 maart – 20 april is er iedere zondag een gepaste bloemschikking n.a.v. het thema: HEILIG JE LEVEN door PKN aangegeven.

Het feest van de opstanding vier je niet zomaar, daar gaat een tijd van bezinning en inkeer aan vooraf. Heel worden, leven in het Licht van Gods koninkrijk begint met inkeer, met omkeer naar God en de ander, in het besef van je eigen kwetsbaarheid.

De basissymboliek is een halve bolvorm die symbool staat voor de aarde, iedere zondag krijgt de schikking een kleine aanpassing of aanvulling. Vanaf het begin van de Veertigdagentijd is het kruis aanwezig in de schikking. Het kruis is een directe verwijzing naar de genade van het geloof en naar de sterfelijkheid van de mens. In die periode wordt het liggende kruis een staand kruis. Inmiddels zijn de eerste zondag en tweede zondag veertigdagentijd al gepasseerd met daartussen de Biddag met de schikkingen.

We hopen met onze inzet en inspiratie de komende tijd de schikkingen te maken.

Namens de liturgische commissie:

Griet Prins, Hilda Veeninga, Marieke Postma



Bezinnend op weg naar Pasen

De eerste avond was even verkennen: hoe vullen we de bezinning in? En wat houden de 40 dagen voor jou in? Maar we hadden waardevolle ontmoetingen. En er melden zich al meer belangstellenden. Wil jij bewust toeleven naar Pasen? Sluit ook aan bij het 40-dagentijd bezinningsgroepje! De volgende data zijn: do 27 maart, do 3 april en de laatste datum in de stille week op dinsdag 15 april.

Als je belangstelling hebt om mee te doen, dan kun je je aanmelden bij Wiebe Feddema of Hilda Sinia.

Jobinder-avonden

Voor de jongvolwassenen onder ons zijn er de gespreksavonden van Jobinder. Dit seizoen hebben we het over 'het radicaal uitbannen van haast', n.a.v. het boek van John Mark Gomer. Hij beschrijft hoe hij van Jezus leerde om de haast uit te bannen. Misschien lukt het ook ons. Schuif één van de avonden aan in het d'Âld Skoalle: **Ma 24 maart, Di 25 maart** 20.00u in d'Ald Skoalle.

Uit de gemeente

Mist-erie

Lopend door de mist, hoor ik de vogels fluiten, en zie eenden die zich op maken voor het broedseizoen en achter de mist zie ik de zon fel schijnen. De dag moet nog beginnen, is nog gehuld in een dikke mist, maar ik zie, hoor en voel: dit belooft een mooie voorjaarsdag te worden. Dat is voor mij een moment hemel op aarde. Tegelijk weet ik wel van de oorlogen, de spanningen tussen mensen en de kwetsbaarheid van het leven. Dat het ook een hel kan zijn op aarde. In die spanning leven wij mensen. Het leven is ons een 'mist'-erie. We zien niet verder dan het heden, weten niet hoe vandaag af zal lopen, en ook niet hoe het morgen zal gaan. De veertig dagen naar Pasen, zijn als veertig dagen in een mist. Beproevingen en verzoeken komen, hoe gaan we ermee om als we geen hand voor ogen zien? Leven naar Pasen is zien hoe Jezus het volhoudt. Hoe hij in de mist van verzoeken vasthoudt aan de beloftes van God. Hoe hij de belofte van God vervult. In de mist van het leven mogen wij gericht blijven op het licht dat door zal breken, het voorjaar dat aanbreekt. We mogen vasthouden aan de belofte van een mooie voorjaarsdag en zelf daarin ook iets van de hemel op aarde te brengen. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.

Pastoralia

Dhr. Owe Dijkstra (Hearewei 20, Hantum) moest met spoed in het ziekenhuis worden opgenomen met hartklachten. Hier onderging hij een hartkatheterisatie. Die is goed geslaagd en hij mag thuis verder herstellen. We zijn dankbaar voor de geslaagde ingreep en wensen en bidden hem een goed herstel en dat hij, Anja en Riemer ook van de schrik mogen bekomen.

Dhr. Rinse van der Ploeg is verhuisd naar de Waadwente, zijn nieuwe adres is afd. Boeier, kamer 14, Burdaarderstraatweg 68, 9101DA Dokkum. We wensen en bidden met hem om vertrouwen en dat hij went aan deze nieuwe woonomgeving.

Verjaardagen 75+

Op 23 maart is jarig dhr. A. Hoekstra en op 26 maart viert dhr. M. van Oosten zijn verjaardag. Beide heren alvast van harte gefeliciteerd. Een mooie dag toegewenst en Gods zegen voor het komende levensjaar.

Bloemengroet

De bloemen zijn de afgelopen weken bezorgd bij dhr. H. Hoogeveen en bij dhr. Owe Dijkstra.

Kopij

De volgende Geandewei verschijnt op vrijdag 4 april. Dit is een editie voor 2 weken. U kunt de kopij aanleveren t/m vrijdag 28 maart bij Alie Kuipers, Titus Conradstrjitte 6 te Hantum of mailen naar het e-mailadres van het kerkblad pghantum@geandewei.nl.