

Zondag 12 april

09.30 uur Dhr. T. van der Velde, Buitenpost
Organist: H. Hoogeveen
1e Collecte: Diaconie: Eigen Jeugdwerk
2e Collecte: Eredienst

Zondag 19 april

Slotdienst winterwerk met kinderkoor

09.30 uur Ds. E.S. van der Heide, Broeksterwâld
Organist: B. Talsma
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst



Diaconie: NL40 RABO 0320 239 500 o.v.v. eigen diaconie
Kerk: NL38 RABO 0307 826 058 o.v.v. eigen gemeente

Bij de diensten

Pasen 2026

Op de Paasochtend zagen Maria, Petrus en Johannes dat het graf leeg was, het lichaam van de Heer was er niet meer. De opstanding uit de dood. Halleluja!
Na de ontmoeting van Maria met Jezus kwam Hij bij de leerlingen en zei: "Ik wens jullie vrede" en "Ontvang de heilige geest" Zoals de Vader mij zond, zo zend ik jullie uit.

Ook vandaag inspireert de Geest ons om op weg te gaan met het evangelie. We mogen erop vertrouwen dat de Geest de kerk brengt waar mensen zijn, midden in het leven.

De Heilige Geest waaiert breed uit, binnen en buiten de kerk.

Laat je op de Paaszon­dag en in de komende tijd verrassen door de werking van de heilige Geest.

*Een bloeiende tuin
Vol bloemen van het begin
Inspiratie
Voor een brede beweging*

N.a.v. de brochure PKN symbolische schikkingen 40 dagen tijd en Pasen, is er met Pasen een vrolijke en symbolische schikking gemaakt van een bloeiende tuin.

*Hartelijke groet namens de liturgische commissie,
Hilda Veeninga, Griet Prins, Marieke Postma*



Uitnodiging voor de slotdienst op 19 april

Hallo allemaal, de zondagsschool, club en catechisatie hebben al vakantie. Daarom wordt er de slotdienst van het winterwerk in de kerk gehouden.

De voorganger in deze dienst is dhr. E.S. van der Heide uit Broeksterwâld.

We bedanken en nemen afscheid van de oudste kinderen van de zondagsschool en van drie leidsters die stoppen.

In deze dienst komt er een kinderkoor bij ons optreden.

Het zijn de Blide Sjongers (foto) onder leiding van Karina Tjepkema.

Komen jullie ook kijken, luisteren en meezingen? Neem je ouders, pakes en beppes, ooms, tantes en andere familieleden of vrienden maar mee.

Graag tot ziens op 19 april om 9.30 in de kerk van Hantum!



Uit de gemeente

Nieuw leven

'Met Christus ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft prijsgegeven.'

Galaten 2:19-20 NBV

Met Pasen hebben we herinnerd dat Jezus gedood kon worden, en we mochten vieren dat hij niet in het graf kon worden gehouden. Zo werkt het bij de God die wij dienen en in Wie we geloven. Opstanding is een kernthema van het christelijk geloof – de gedachte dat alles wat gedood of verwoest is, weer tot leven gebracht kan worden. Velen van ons voelen zich regelmatig eenzaam en soms zelfs wanhopig. Gelovig of niet, iedereen heeft wel eens van die duistere momenten. Er zijn zoveel mensen die dit verdriet elke dag met zich meedragen.

We leven in een wereld die altijd haast heeft. Er is vaak geen tijd om even stil te staan, om een bezoekje aan een dierbare te brengen of om even aan een geurende bloem te ruiken. We moeten efficiënt zijn en aan de slag. Velen van ons lopen van maandag tot en met vrijdag een uitgesleten pad. We staan op, drinken koffie of thee, eten ons schaaltje kwark met ontbijtgranen en fruit - zoals ik – en zijn daarna weer druk bezig of alweer op pad. Dan aan het eind van de dag weer naar huis, maar geen energie meer voor je gezin. Er moeten nog klusjes in huis gedaan worden, het eten moet op tafel, er moet nog elektronisch gebankierd worden, we moeten nog hier of daar heen, ons hoofd zit boordevol – we jakkeren maar door... De Heer wil dat we regelmatig stoppen en dat we tijd voor Hem nemen. Dat Zijn prioriteiten de onze worden. Als we dat gaan doen, dan zullen onze dagen en onze relaties – zowel met Hem als met onze dierbaren – nieuw leven ingeblazen krijgen.

Gebed: Here God, zodra ik merk dat ik me onnodig haast, wil ik stoppen en bij U tot rust komen. Ik wil Uw prioriteiten in mijn leven leren aanhouden, wilt U me daarbij helpen? Ik dank U daarvoor, Amen.

Sieta Pultrum

Elke dinsdagmiddag inloopspreekuur van 13:00 tot 14:00 in het lepen Hûs

Verjaardagen 75+

Op 14 april viert dhr. P. van der Woude zijn verjaardag. Alvast van harte gefeliciteerd met uw verjaardag, een mooie dag toegewenst en Gods zegen voor het komende levensjaar.

Huwelijksjubilea

Op 23 april is het 40 jaar geleden dat Durk Hijma en Jeltsje de Vries in het huwelijksbootje zijn gestapt. Een dag later, op 24 april, viert het echtpaar Lolke Smits en Aukje Visser ook hun 40-jarig jubileum.

Beide echtparen alvast van harte gefeliciteerd met dit prachtige jubileum. Alvast een feestelijke dag toegewenst en Gods Zegen op jullie verdere levenspad.

Bloemengroet

De bloemen zijn de afgelopen 2 weken met een hartelijke groet bezorgd bij dhr. Minne van Oosten en bij Theo & Alie van der Heide.

Kopij

De volgende Geandewei verschijnt op vrijdag 24 april. Dit is een editie voor 2 weken. U kunt de kopij aanleveren t/m vrijdag 17 april bij Alie Kuipers, Titus Conradstrjitte 6 te Hantum of mailen naar het e-mailadres van het kerkblad

pghantum@geandewei.nl