

Zondag 10 mei
Belijdenisdienst

09.30 uur Dhr. W. Feddema, Driezum
Organist: J.L. de Boer
1e Collecte: Diaconie: KIA Zending
2e Collecte: Eredienst

Donderdag 14 mei
Hemelvaartsdag

07.30 uur verzamelen in kerk, zie onderstaand.

Zondag 17 mei

09.30 uur Dhr. P. Knijff, Raerd
Organist: H. Hoogeveen
1e Collecte: Diaconie
2e Collecte: Eredienst: PKN Missionair Werk

Diaconie: NL40 RABO 0320 239 500 o.v.v. eigen diaconie
Kerk: NL38 RABO 0307 826 058 o.v.v. eigen gemeente

Bij de diensten

De Paaskaars

De Paaskaars is jarenlang versierd door Alie van der Heide. Zij versierde de kaarsen voor geboorte, trouw en doopdiensten en ook de gedachteniskaarsen na overlijden. In menig huisgezin staan de kaarsen van Alie. Zo ook de grote Paaskaarsen voor in de kerk. Ze maakte er ook een uitleg bij.

Toen Alie gestopt was hebben wij: Rika, Grytsje, Griet en Janke dit samen geprobeerd over te nemen met behulp van de voorbeelden en materialen van Alie.



Na de gedachteniskaarsen was nu de Paaskaars aan de beurt. Zou ons dat ook slagen? Op 5 april is deze nieuwe Paaskaars ingedragen tijdens de ongelooflijke dienst.

Sieta Pultrum heeft voor ons een uitleg van de Paaskaars geschreven. Op deze paasmorgen is de nieuwe paaskaars brandend de kerk binnengedragen, als nieuw licht.



De kaars symboliseert de verrezen Jezus Christus als het "Licht der wereld", die de dood en duisternis heeft overwonnen. Waarmee de overwinning van Christus op de dood wordt gevierd. De kaars is voorzien van de Griekse letters Alfa en Omega, een kruis, een regenboog, een duif en het huidige jaartal 2026. De Alfa staat bovenaan. God is De Schepper, het begin. De Omega staat onderaan. Hij is ook de Voltooier, het einde en Hij is eeuwig. Het kruis als teken van het offer van Jezus om alle mensen te redden. Gods ultieme daad van liefde en genade om verzoening te brengen. De regenboog symboliseert het eeuwige verbond en de vrijheid die met het leven van Christus wordt gegeven. Het herinnert ons aan de belofte van God om de aarde nooit meer door een zondvloed te vernietigen. En de duif als beeld van de Heilige Geest, vrede, reinheid en hoop. God is nabij de mens.

Kortom, de paaskaars is een krachtig symbool van Christus' licht en aanwezigheid, dat de gemeente begeleidt tijdens belangrijke momenten en het hele kerkelijke jaar door zichtbaar blijft. Jezus zegt in Mattheüs 28:20: 'En zie, ik ben met u alle dagen, tot de voleinding van de wereld'.

Slotdienst winterwerk

Zondag 19 april was er de slotdienst winterwerk. De zondagsschool nam afscheid van Nynke Jildou, Lieke en Wybe Piter. Zij kunnen voortaan naar club en catechesatie. We wensen hen daar veel plezier toe. Alie Kuipers, Sjoukje Hylkema en Lobke van der Woude namen ook afscheid. Zij gaven jarenlang leiding aan de zondagsschool groepen. Allen zijn door Sietske, Fetje en Rinske hartelijk bedankt voor hun inzet en kregen een presentje mee. In deze dienst waarin dhr. W. Feddema voorging trad het kinderkoor "De Blyde Sjongers" onder leiding van Karina Tjepkema op en omdat er ook een lied op school was geoefend mochten de jongens en meisjes van de zondagsschool ook mee op treden. We hadden een enthousiast publiek mede doordat de koorleden ouders, broertjes en zusjes en andere fans meegenomen hadden. Fijn om zo'n volle kerk te hebben.



Op woensdag 22 april was de laatste clubavond voor dit seizoen. Ook hier werd afscheid genomen van leiding. Dit waren Eelke Veeninga, Annemiek de Graaf en Klaas Willem Sijtsma. Dieneke heeft hen namens de kerkenraad hartelijk bedankt.



Hemelvaartsdag 14 mei

Een aantal jaren heeft de bijzondere diensten commissie (BDC) in samenwerking met de voorganger een wandeling gemaakt. Omdat er ook mensen zijn die zover niet kunnen lopen willen we deze keer gaan fietsen. Het is de bedoeling elkaar om half 8 te ontmoeten in de kerk. Hillie Kalma is onze voorganger. Dan stappen we om 8 uur op de fiets en om ongeveer half 10 zijn we terug en drinken we koffie en eten we broodjes. Waar we dat doen weten we pas als bekend is hoeveel deelnemers er zijn.

Bij slecht weer beginnen we om 8.30 in de kerk en gaan we vroeg koffiedrinken. Doet u mee? U kunt zich dan opgeven bij Janke Kuipers (06 23242091). Graag voor 11 mei.

Uit de gemeente

Leven in de tijd tussen Pasen en Pinksteren

Een stille, maar heilige tussentijd

Stelt u zich eens voor: de leerlingen van Jezus, kort na Pasen. Ze hebben Hem gezien, levend, stralend, overwinnend over de dood. Maar tegelijk is er nog zoveel onduidelijk. Jezus verschijnt, verdwijnt, spreekt woorden van hoop, maar laat ook ruimte voor vragen. Het is een tijd van wachten, van zoeken, van bidden. Wij leven nu in diezelfde tussentijd: de dagen tussen Pasen en Pinksteren. Het is geen lege ruimte, maar een heilige ruimte. Een tijd waarin de opstanding al werkelijkheid is, maar de volheid van de Geest nog moet komen.

Drie lessen uit deze periode

1. Wachten is geen passiviteit, maar verwachting De leerlingen trokken zich terug in de bovenzaal, niet om niets te doen, maar om te bidden. Wachten in Gods Koninkrijk is actief: het is het hart richten op Hem, het geloof voeden, het verlangen scherpen. In onze haastige wereld is dit een tegenstem: soms is het geestelijk vruchtbaar om te vertragen en te verwachten.

2. Leven in de spanning van 'reeds' en 'nog niet' Pasen heeft de dood overwonnen, dat is een voldongen feit. Maar Pinksteren moet nog komen, de kracht om te getuigen is nog onderweg. Ook wij leven vaak in die spanning: we kennen Gods beloften, maar zien nog niet de volle vervulling. Juist daar, in dat 'tussenin', leert God ons vertrouwen.

3. Samen bidden maakt ons één De eerste gemeente bad eensgezind. Niet ieder op zijn eigen eiland, maar samen, in verbondenheid. In de tijd tussen Pasen en Pinksteren worden wij herinnerd aan de kracht van gezamenlijk gebed. Het is daar dat harten worden afgestemd op Gods wil en dat de Geest ruimte krijgt om te werken.

Hoe we deze tijd kunnen beleven

Zoek momenten van stilte om bewust te luisteren naar Gods stem.

Bid samen in gezin, kring of gemeente, voor een nieuwe uitstorting van de Geest. **Verwacht Gods handelen** in uw eigen leven en in de wereld, ook als u het nog niet ziet.

Lezen: Lukas 24

Dat deze periode een tijd mag zijn waarin wij leren wachten met hoop, bidden met volharding, en leven in de zekerheid dat de Opgestane Heer Zijn Geest zal geven. **"Heer, leer ons te wachten zoals de eerste leerlingen wachtten: met open handen, brandend hart en ogen gericht op U. Vul ons opnieuw met Uw Geest, opdat wij Uw getuigen zullen zijn, tot aan de uiteinden van de aarde. Amen."**

Verjaardagen 75+

Op 10 mei viert dhr. M. Groen zijn verjaardag. Alvast van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. Een mooie dag toegewenst en Gods zegen voor het komende levensjaar.

Huwelijksjubilea

Op donderdag 21 mei is het 55 jaar geleden dat Geert Linthof en Afke Rozema in het huwelijksbootje zijn gestapt. Van harte gefeliciteerd met jullie prachtige jubileum! Alvast een mooie dag toegewenst en Gods zegen op jullie verdere weg samen.

Bloemengroet

De bloemen zijn de afgelopen weken met een hartelijke groet bezorgd bij het echtpaar Durk en Jeltsje Hijma- de Vries en bij het echtpaar Lolke en Aukje Smits- Visser.

Kopij

De volgende Geandewei verschijnt op vrijdag 22 mei. Dit is een editie voor 2 weken. U kunt de kopij aanleveren t/m vrijdag 15 mei bij Alie Kuipers, Titus Conradstrjitte 6 te Hantum of mailen naar het e-mailadres van het kerkblad pghantum@geandewei.nl