

Nieuwsbrief



Protestantse
Gemeente
Hantum c.a.

Protestantse gemeente Hantum c.a. 2020 - week 26

Gebed

Zijn wij U trouw,
kan wie wij zijn, en wat wij doen,
bestaan in het licht van uw ogen?

Verhelder ons, dat bij uw stralen
er voor ons een weg is om te gaan,
Bewogen door uw Geest.
Maak ons oprecht van hart,
trouw aan ons eigen woord
en mild van tong.

Uw Rijk zal komen –
dat niet wij het zijn
die het vertragen
door in gemak te aarden,
en door te blijven steken
in wat alom voor handen is.
Vuur ook op deze dag ons aan,

dat wij volharden
in vertrouwen,
in de kracht van de liefde
geloven.
Wees zelf de vlam in ons hart,
zodat wij weten
dat het op liefde aankomt. (Uit: Dienstboek PKN)

Kerkdiensten Hantum en Anjum

Zondag 12 juli hopen we de eerste fysieke eredienst weer te houden. Weet u welkom om mee te doen!

Eén en ander gaat gepaard met de nodige maatregelen om dit verantwoord te kunnen doen. De belangrijkste regels vind u in deze nieuwsbrief. Graag jullie aandacht voor de regels, zodat we veilig de eredienst met elkaar kunnen vieren. Een uitgebreid werkplan is te vinden op onze website. Mochten er nog vragen zijn dan kan contact worden opgenomen met onderstaande contactpersonen:

- Johan Dijkstra
- Bonnie Plantinga
- Jitske Toren
- Jelle Douwe Miedema

We hebben ervoor gekozen om de fysieke diensten in eerste instantie tweewekelijks te laten plaatsvinden. Dit wisselen we af met de uitzendingen online vanuit Anjum. De kerkdiensten uit Hantum worden opgenomen en komen in de loop van de zondag online. Zie hiervoor op de website bij kerkdiensten. Hier staat een link naar de diensten.

Kerkdiensten:

28 juni 2020 9:30 uur Online vanuit Anjum
Dhr. W. Feddema

5 juli 2020 9:30 uur Online vanuit Anjum
Ds. G. van Wieren

12 juli 2020 9:30 uur in Hantum (met 1,5 maatregelen)
Dhr. W. Feddema

19 juli 2020 9:30 Online vanuit Anjum
Ds. N. van Rijswijk

Gemeente-app:

Om als gemeente met elkaar verbonden te blijven is er een gemeente Whatsappgroep aangemaakt. Hierin kunnen we elkaar op de hoogte houden en bemoedigen. Wilt u hier aan toegevoegd worden geef dat aan bij de Scriba of één van de wijkouderlingen.

Pastoraat:

Mocht u/jij bezoek willen ontvangen of even willen praten, daarvoor zijn wij als ouderlingen en kerkelijk werker beschikbaar.

Voorzichtig doe ik weer bezoekwerk in de gemeente. 's Woensdags werk ik de hele dag vanuit de kerk. Als ik aanwezig ben staat het hek open en is de kerkdeur los. Ik ben er vaak wel tussen 12:00 en 15:00 uur. U/jij bent altijd welkom voor een praatje.

Alle goeds gewenst,

Wiebe Feddema (tel. 06 118 864 41)

Ondersteuning nodig?

Mocht u door de omstandigheden die het Covid-19 virus met zich meebrengen voor een uitdaging komen te staan. Twijfelt u of u nog boodschappen zal halen? Of is er een kleine klus waar u hulp bij kunt gebruiken? Of anders. Er zijn mensen die willen ondersteunen. Boodschappen doen, een kleine klus, of gewoon even telefonisch contact onderhouden. Neem contact op met Anja Dijkstra, 06-21977841 en zij helpt u verder op weg.

Giften

Sinds 15 maart zijn er geen kerkdiensten geweest en daardoor kon er niet gecollecteerd worden voor de kerk, diaconie en andere goede doelen. Gelukkig zijn er in deze periode toch veel giften binnen gekomen. Iedereen **Hartelijk Dank** voor uw gift.

Namens Diaconie en het College van Kerkrentmeesters.

Aandachtspunten bijwonen van de eredienst:

Algemeen:

- Gemeenteleden die de onderstaande klachten hebben, kunnen de eredienst helaas fysiek niet bijwonen:
 - o Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)
 - o Hoesten
 - o Benauwdheid
 - o Verhoging of koorts
 - o Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)
- Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden.
- Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
- Volg de aangewezen looproutes.
- Volg de aanwijzingen op van coördinatoren (koster en ouderling/diaken).
- Gemeentezang is vooralsnog helaas niet toegestaan.
- Geen ontmoeting en consumptie voor de eredienst.
- Geen ontmoeting en consumptie na afloop van de eredienst.
- Het bezoek aan het toilet in de kerk is niet toegestaan.

Binnenkomst van de kerk:

- De eerste twee gezinnen zullen op aanwijzing van coördinator bij ingang van de kerk (ouderling of diaken), plaats moeten nemen op de galerij (de kreake).
- De rest van de gemeenteleden zullen op aanwijzing van de dienstdoende coördinator (koster) bij de ingang van de kerkzaal zijn of haar aanwijzingen moeten opvolgen.
- De gemeenteleden moeten van voor af aan in de kerk plaats gaan nemen.
- Als er meerdere gezinnen zijn, dan nemen die extra stoelen mee om van voor af aan in de kerkzaal plaats te nemen.
- De coördinator (koster) zorgt ervoor dat er stoelen aanwezig zijn om mee te nemen.

Collecte:

- In de kerkhal zullen twee collecteschalen (1 voor de Diaconie en 1 voor de Eredienst) geplaatst worden.
- De opening van de collecteschaal heeft een diameter van ca. 30 centimeter, om ervoor te zorgen dat gemeenteleden de randen van de schaal niet aanraken. De collecteschalen worden bij de uitgang geplaatst.
- Om filevorming bij het collecteren na de dienst te voorkomen, graag rekening houden met het volgende:
 - o Voor het verlaten van de kerk graag geld of collectemunten alvast 'bij de hand' hebben.
 - o Voorts bestaat er ook de mogelijkheid om voor de dienst de collectemunten of geld in een envelop te doen en deze vervolgens in de collecteschaal te doen.

Verlaten van de kerk:

- Eerst dienen de gezinnen op de galerij (kreake) hun plaats te verlaten, waarbij het gezin die op de achterste bank hebben plaatsgenomen als eerste de kerk verlaat.
- Vervolgens zullen de gemeenteleden op de achterste houten banken in de kerkzaal de kerk verlaten.
- De gemeenteleden verlaten de kerk per rij, waarbij de gemeenteleden aan de rechterkant eerst de zaal verlaten en vervolgens de gemeenteleden aan de linkerkant.
- Dus per rij van rechts naar links.
- Vervolgens zullen de gemeenteleden die plaats hebben genomen op de stoelen van achteruit de kerkzaal de kerk verlaten.
 - o In eerste instantie de gemeenteleden aan de rechterkant en daarna de gemeenteleden aan de linkerkant.
 - o Dit verlaten vindt ook per rij stoelen plaats.
- De gemeenteleden wordt verzocht om op het kerkpad achter elkaar te lopen, aangezien het kerkpad onvoldoende ruimte biedt om de 1,5 meter afstand te kunnen houden.