

Reacties op de vraag heilig moment:

Met het gezin samen zijn
Samen zijn met het gezin
50 jaar geleden...onze trouwdag
Zonopkomst
De stilte in de nacht...
Een mooi lied
Samen zijn.
Lekker met zijn allen aan tafel eten of spelletje spelen!!! 
Dopen
Geboorte van onze kinderen
Om te sporten en boek lezen
Als we met zijn allen aan tafel zitten
Dat je bij elkaar bent
Tijdens het bidden
Tijdens dit prachtig mooie lied van Sela: Ik zal er zijn
Dat we om genezing mogen vragen voor onze kleindochter Jannet. Dan kun je het ook ervaren.
Avondeten
Onze prachtige kinderen! Spelen met mijn vriendinnen, lekker buiten spelen
Samen gourmetten
Als een ieder s avonds weer veilig thuis is.
Dat we samen zijn
Als we op zondag ochtend gezellig met ons allen aan tafel zitten
Iedere avond als iedereen weer veilig in bed ligt
Een boog in de wolken... als teken van trouw
Staat boven mijn leven, zegt "ik ben bij jou"
Bidden voor beterschap en gehoord worden
Dieren
Als we samen met ons gezin genieten van de prachtige natuur op Terschelling.
Op de bank tv kijken
Feest
Vroeg in de morgen
De geboorte van een kind...
Dat we als gezin samen op de bank mogen chillen.